



Bezinning 554: Jezus is uniek

Johannes 3,31-36 = 2° paasweek donderdag

Het Woord

[Johannes de Doper zei:] 'Hij die van boven komt, staat boven allen, wie uit de aarde voortkomt, is aards en spreekt de taal van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven allen staat, getuigt van wat Hij gezien en gehoord heeft, en toch wordt zijn getuigenis door niemand aanvaard. Wie zijn getuigenis wel aanvaardt, bevestigt daarmee dat God betrouwbaar is. Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God, en God schenkt de Geest in overvloed. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan Hem overgedragen. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen, zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Johannes de Doper is al een tijdje aan het woord. Nu lezen we zijn laatste woorden in het Johannesevangelie. Hij geeft zijn diepste visie op Jezus. Jezus is totaal anders, uniek. De oorzaak ligt geheel bij zijn afkomst: Hij is uit de hemel gekomen. Daar heeft Hij gezien en gehoord wie God is en wat God wil. Dat komt Hij aan de mensen vertellen. Hij is daarom een gezondene die getuigt. Hij getuigt over wat Hij ervaren heeft, over alles waar Hij van leeft. Of liever: van Wie Hij leeft: van God zelf. Jezus verkondigt dus geen theorie, maar God zelf en wel vanuit een zeer innige relatie met God.

Dan vertelt Johannes over het effect voor hen die geloven in Jezus als Zoon van God. Hij bezegelt dat God waarachtig is. En hij ontvangt de heilige Geest en wel zonder beperking. Dus in overvloed. En hij heeft ook het eeuwige leven, het echte leven, het goddelijke leven.

Dat vraagt van de mens dat hij het getuigenis van Jezus aanneemt en vertrouwen stelt in Hem. Dat is een mooie omschrijving van geloven.

In deze tekst vinden we enkele zwart-wit-verwoordingen: Jezus staat boven *alle* mensen; *niemand* aanvaardt Jezus' getuigenis; de Vader gaf *alles* in handen van zijn Zoon, wie de Zoon wantrouwt, zal *geen* leven zien. Het is alles of niets. Johannes redeneert hier dan ook vanuit de eeuwigheid, vanuit het absolute standpunt van God zelf.

Het Woord in mijn leven

Zie ik Jezus als de Zoon van God aan wie God alles toevertrouwd heeft? Vertrouw ik Jezus Christus? Heb ik al ervaren dat de heilige Geest (in overvloed) aan mij gegeven werd?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent thuis bij de Vader.
Hij is Uw ware oorsprong.
U ziet en hoort alles
wat Hij doet en zegt.
Dat openbaart U ons
en schenkt ons overvloedig
Uw heilige Geest.
Help ons Uw getuigenis aannemen,
U volop vertrouwen.
Dan zullen we echt leven
op goddelijk niveau. Amen.

© Eric Haelvoet 2016