



Bezinning 553: Vriend van de Bruidegom

Johannes 3,22-30 = 12 januari of zaterdag na Openbaring

Het Woord

Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef Hij enige tijd en Hij doopte er. Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. Johannes was immers nog niet gevangengezet. Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een jood over het reinigingsritueel. Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: 'Rabbi, de Man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over Wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar Hem toe!' Johannes antwoordde: 'Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: "Ik ben de Messias niet, maar ik ben voor Hem uit gezonden." De bruidegom krijgt de bruid, de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Het is mogelijk dat Jezus eerst een korte tijd deelneemt aan de doopritussen. Wellicht doopt Hij niet zelf, maar zijn leerlingen, zoals even verder in dit Johannesevangelie wordt gezegd (4,1-2). Daarna trekt Hij naar Galilea om er zijn zending van verkondiging en goede daden volop te volbrengen.

Er ontstaat een meningsverschil tussen leerlingen van Johannes de Doper en een jood over de reiniging. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel gaat het over de waarde van het doopsel van Johannes in vergelijking met de joodse reinigingsrituelen. Ofwel over de vergelijking tussen het doopsel van Johannes en dat van Jezus' leerlingen. Wellicht is het dit laatste gezien wat volgt.

Ze gaan met hun vraag naar Johannes de Doper zelf. Ze openen het gesprek met het aangeven van rivaliteit tussen Johannes en Jezus. Maar Johannes veegt alle rivaliteit van tafel. Hij staat in dienst van Jezus. Daarom moet hij kleiner worden en Jezus groter. Net zoals de kerkelijke feesten van beide gesitueerd zijn in de kerkelijke kalender. Johannes wordt gevierd op 24 juni, het moment dat de dagen korter beginnen te worden en de nachten langer. Jezus' geboorte wordt gevierd op 25 december, het moment dat de dagen langer worden en de nachten korter.

Johannes herhaalt even wat we al eerder lezen in dit evangelie (Johannes 1,20 en 1,6). Het zijn twee uitspraken die alle pastorale verantwoordelijken en gelovige ouders boven hun bed mogen hangen. Ik ben de Messias niet. Ik ben slechts een gezondene om de weg voor Hem te bereiden. Ja, ik moet uiteindelijk kleiner worden en zelfs verdwijnen. Als de relatie tussen de Messias en de mensen maar tot stand komt en zich verdiept.

Toch mogen we ons diep verheugen: we mogen de vriend van Jezus zijn. De heilige Augustinus heeft op een uitmuntende wijze samengevat wat het betekent vriend van Jezus te zijn: 'Ik luister: Hij is het die spreekt (Johannes 3,29); ik word verlicht: Hij is het Licht (Johannes 1,6-9); ik ben het oor: Hij is het Woord (Johannes 3,29).' Daarom is mijn vreugde volheid geworden in mij.

Het Woord in mijn leven

Hoe breng ik de relatie tot stand tussen anderen en Christus? Staat mijn inspanning als pastorale werker of als ouder soms in de weg voor de relatie van Christus met hen die aan mijn zorg zijn toevertrouwd? Leeft de vreugde volop in mij 'vriend van Jezus' te mogen zijn? Op welke manier kan Christus mij reinigen van het kwade?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent de bruidegom
en de Kerk Uw bruid.
U bent de Messias.
Ik mag Uw getuige zijn
en de weg voor U bereiden.
Dank dat ik zo dicht
bij U mag vertoeven,
als een echt goede vriend.
Geef dat ik steeds kleiner word,
zodat U kunt groeien
in de vele mensen
tot wie U mij zendt. Amen.

© Eric Haelvoet 2016