



Bezinning 552: Laat Uw Geestwind waaien

Johannes 3,7-15 = 2° paasweek dinsdag

Het Woord

[Jezus zei tot Nikodemus:] 'Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.' 'Maar hoe kan dat?' vroeg Nikodemus. 'Begrijpt u dit niet,' zei Jezus, 'terwijl u een leraar van Israël bent? Waarachtig, Ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie Me niet geloven als Ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie Me dan geloven als Ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?' De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus is al even in gesprek met Nikodemus. In de nacht. Wanneer Jezus over het diepste spirituele niveau begint, haakt zijn gesprekspartner af. Hij begrijpt Jezus niet en weet niet hoe kan gebeuren wat hij hoort.

Jezus spreekt hem daarom aan als rabbi. De leraar moet gaan studeren. Terug leerling worden. Leerling van Jezus. En leerling van de heilige Geest en het waaien van de Geest. Het is dus niet mogelijk uit eigen menselijke krachten maar enkel en alleen door de kracht van God.

Daarop volgt een soort tweegesprek tussen joden en christenen: jullie en wij. Nikodemus is dan de woordvoerder van de joden. Hij spreekt over het louter menselijke en wel vanuit de nachtpositie, de duisternis, het aardse. Maar Jezus spreekt over het hemelse vanuit de lichtpositie, vanuit de hemel. Jezus weet wie God is, heeft God gezien en getuigt over Hem. Het is zijn grote zending. Maar Hij gaat ervan uit dat de joden Hem niet geloven, zeker niet inzake het hemelse.

De Mensenzoon zal omhooggestoken worden: aan het kruis. Enkel en alleen daarin zullen de mensen het eeuwige leven vinden. Als ze geloven in Jezus Christus. Of: als ze christenen zijn. Dat kan alleen als ze herboren worden uit water en Geest, uit het doopsel en het vormsel.

Het Woord in mijn leven

Heb ik voldoende bestudeerd waar het christelijke geloof ten diepste over gaat? Hoe kan gebeuren wat Jezus getuigt en belooft? Wie en wat kan me daarbij helpen? Kijk ik op naar het kruis, teken van tegenspraak, maar ook van verrijzenis en dus eeuwig leven?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent de Mensenzoon,
neergedaald uit de hemel,
verhoogd aan het kruis,
en teruggekeerd naar de Vader.
U blijft altijd weer getuigen
over alles wat te maken heeft
met de Vader en het hemelse,
met het licht dat het duister overwint.
Laat Uw Geestwind over ons blazen,
laat Hem ons totaal doordringen
zodat we herboren worden
van omhoog, van bij U en de Vader.
Leer ons zo wat het eeuwig leven is
en hoe we het kunnen ontvangen. Amen.

© Eric Haelvoet 2016