



Bezinning 551: Een nieuwe mens worden

Johannes 3,1-8 = 2° paasweek maandag

Het Woord

Zo was er een farizeeër, een van de joodse leiders, met de naam Nikodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. 'Rabbi,' zei hij, 'wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekens doen die U verricht.' Jezus zei: 'Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het Koninkrijk van God zien.' 'Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?' vroeg Nikodemus. 'Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?' Jezus antwoordde: 'Waarachtig, Ik verzeker u: niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en Geest. Wat geboren is uit een mens, is menselijk, en wat geboren is uit de Geest, is geestelijk. Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Nikodemus (letterlijk 'overwinnaar met/van het volk') is een farizeeër en een notabele. Hij komt 's nachts naar Jezus. De nacht is de tijd van het mysterie, meer specifiek het mysterie van God, en van de studie van de Schriften. Maar de nacht biedt ook de kans om iemand te ontmoeten zonder dat dit door anderen geweten is.

Twee schriftkenners ontmoeten elkaar dus. Nikodemus erkent dat Jezus een rabbi is die van God komt. Dat is dus positief. Het is zelfs een goede omschrijving van een profeet. Hij spreekt daarbij niet enkel in zijn eigen naam. 'We' weten: hij presenteert zich als woordvoerder van een groep.

Maar Jezus verandert onmiddellijk het register. Hij gaat naar een hoger niveau. Nikodemus situeert zijn uitspraak op het niveau van het weten. Maar Jezus spreekt op het niveau van het leven, de ontmoeting, het ervaren, het deelhebben aan. Kortom: existentieel. In het Frans gaat het dus van 'connaître' (kennen) naar 'renaître' (herboren worden). Nikodemus schakelt het verstand in, Jezus de hele mens.

De mens moet herboren worden, vernieuwd worden, een andere mens. Dat kan hij niet uit zichzelf. Dat kan alleen van bovenaf, vanuit God en nog meer: door God.

Nikodemus gaat niet mee in Jezus' spreekniveau. Hij is ervan overtuigd dat Jezus' voorstel onmogelijk is vanuit de menselijke krachten.

Maar Jezus schakelt nogmaals een niveau hoger: het spirituele. Of beter: Hij spitst zijn eerste spirituele uitspraak toe om meer scherp en diepgang aan te bieden. Men moet geboren worden uit water en Geest. Een nieuwe mens worden kan maar doorheen het doopsel en het leven vanuit en in de Geest. En meer: de Geest moet in de mens leven om hem te vernieuwen. Want de mens kan dit niet uit zichzelf.

Jezus benadrukt dat de mens het diepste mysterie van God niet kan kennen. Hij kan nooit inzicht verwerven in de oorsprong van God en in zijn uiteindelijke bestemming. Maar ondertussen is het wel mogelijk dat de Geest in mensen werkt en hen vernieuwt. En Jezus zegt zelfs dat de mens kan deelhebben aan de Geest en zijn waaien. Geestelijke of Geestrijke mensen!

En inderdaad, dat moet blijken uit de daden, het punt waar Nikodemus mee begonnen was.

Het Woord in mijn leven

Ken ik uit ervaring het 'herboren worden vanuit God'? Wat kan ik doen om dit mogelijk te maken? In welke mate ben ik de nieuwe mens zoals Jezus dat ziet? Is mijn geloof vooral op het niveau van het weten en kennen gesitueerd of vooral op het existentiële niveau?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
in U werkt de heilige Geest.
Ja, we weten dat U
van God gekomen bent,
van God bent en God bent.
U kan ons vernieuwen,
nieuwe mensen van ons maken,
herboren door water en Geest.
Blaas Uw Geest in ons allen,
zodat ons leven goddelijk wordt.
Laat ons zelf een deel worden
van het waaien van de Geest.
En laat dit dagelijks leven worden
in alles wat wij doen,
in alles wat wij mogen betekenen
voor velen van Uw mensen. Amen.

© Eric Haelvoet 2016

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be



Bartimeus2009