



Bezinning 550: Grote dingen zien

Johannes 1,43-51 = kersttijd 5 januari ¹

Het Woord

De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette Hij Filippus. Hij zei tegen hem: 'Ga met Mij mee.' Filippus kwam uit Betsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. ° Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: 'We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!' 'Uit Nazaret?' zei Natanaël. 'Kan daar iets goeds vandaan komen?' 'Ga zelf maar kijken,' zei Filippus. °° Jezus zag Natanaël aankomen en zei: 'Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.' 'Waar kent U mij van?' vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: 'Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.' 'Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël!' zei Natanaël. Jezus vroeg: 'Geloof je omdat Ik tegen je zei dat Ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.' 'Waarachtig, Ik verzeker jullie,' voegde Hij eraan toe, 'jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Eerst ziet Jezus Filippus en roept hem met twee woorden, het kleinste aantal van alle roepingenverhalen: 'Volg Mij.' En Filippus doet dat en begint onmiddellijk over Jezus te getuigen. Niet Jezus, maar Filippus roept Natanaël. Wellicht was deze laatste geen apostel, al beweren sommigen dat het een andere naam is voor de apostel Bartolomeus.

Er zit een spanning in deze tekst tussen de lage afkomst van Jezus ('Kan er iets uit Nazaret komen?') en zijn goddelijke status ('Zoon van God'). Van bloedverwantschap en culturele context naar het spirituele niveau. Voor God is niets te min of te laag.

Jezus ziet de binnenkant van mensen: Hij weet dat er geen bedrog is in Natanaël. Deze is daar verrast door. Het kan ook ons verbazen dat Jezus ons bijzonder goed kent, ook onze diepste binnenkant. Dat hoeft niet bedreigend te zijn. Hij bemint ons zoals we zijn en wil ons openen voor grote dingen.

¹ De verzen 45-51 (vanaf °) worden gelezen op 24 augustus, de heilige Bartolomeus. De verzen 47-51 (vanaf °°) worden gelezen op 29 september, de aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël.

Ja, Jezus belooft grote dingen aan Natanaël en aan alle aanwezigen, zelfs zeer grote dingen. Ze zullen de hemel geopend zien. Ze zullen dus God zien in zijn alles omvattende eeuwigheid. En nog meer: de engelen van God die opklimmen en neerdalen op Jezus, de Mensenzoon. In Jezus zullen ze dé ontmoetingsplaats vinden tussen hemel en aarde, tussen mens en God. En ze zullen nog meer zien, zelfs onmiddellijk na dit verhaal: Jezus' glorie, geopenbaard in het wijnwonder van Kana.

Het Woord in mijn leven

Heb ik ooit een ervaring meegemaakt dat Jezus mij zag en zei: 'Volg mij?' Waartoe heeft dat geleid? Heb ik ooit iemand geroepen door te getuigen over Jezus? Neem ik aan dat God grote dingen kan beginnen in de meest eenvoudige situaties en mensen? Zie ik Jezus als dé ontmoetingsplaats met God?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U kent onze binnenkant,
beter dan wijzelf.
U roept veel soorten mensen,
vrij en vol goede bedoelingen.
U belooft ons heel veel.
Dank dat we God ontmoeten,
in U, Zoon van God.
Vervul ons met de grote vreugde
die alleen bij God te vinden is.
Blijf ons roepen en zenden,
elke dag van ons leven. Amen.

© Eric Haelvoet 2016