



Bezinning 548: Bevrijding en verraad

Lucas 21,37-22,6 ¹

Het Woord

Overdag gaf Hij onderricht in de tempel, maar 's avonds vertrok Hij om de nacht door te brengen op de Olijfberg. Iedere ochtend kwam het hele volk al vroeg naar de tempel om naar Hem te luisteren.

Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna aangebroken. De hogepriesters en de schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om Hem uit de weg te ruimen, maar dan heimelijk, bang als ze waren voor de reactie van het volk. Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iskariot, een van de twaalf. Hij ging naar de hogepriesters en tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. Ze waren opgetogen en spraken af dat ze Hem voor zijn diensten zouden betalen. Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk het zou merken.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus sluit een periode van onderricht in de tempel af.² Het is niet mogelijk uit de tekst van Lucas een aantal dagen af te leiden. Maar de periode is langer dan in Marcus. Het valt op dat het hele volk naar Hem komt luisteren. Zelfs al van 's morgens vroeg. Tot het einde toe loopt het op dat vlak goed. Jezus is er voor de gewone mens en de gewone mens voedt zich met zijn Woord. Het volk vormt zelfs een schild rond Jezus, waardoor de mensen die Hem willen doden, het niet doen. Ze vrezen het volk.

Dan begint het lijdensverhaal. Het is dicht bij Pasen, het feest van de ongedesemde broden, het feest dat de bevrijding uit Egypte herdenkt. En meteen gaat het over elke bevrijding uit elke slavernij. Met Jezus zal het vooral gaan over de bevrijding van de dood.

¹ Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdays.

² Deze periode is begonnen in Lucas 19,29.

Het Paasfeest brengt heel veel mensen samen te Jeruzalem. Waardoor het schild rond Jezus nog groter wordt. Dat stelt de overheden voor een probleem, dat ze maar niet kunnen oplossen. Want ze willen Jezus doden, maar vrezen het volk.

Lucas voert dan Satan op het toneel, de verpersoonlijking van de kwade machten. Deze neemt bezit van Judas, die naar de overheden gaat. Lucas geeft de beweegredenen van Judas niet weer. Daardoor gaat alle aandacht naar het geld, dat het akkoord rondmaakt. Het geld, eens te meer. We herinneren ons: 'God of de Mammon' (Lucas 16,13). Hier dus de Mammon, aan wie God wordt opgeofferd.

Judas wordt ook Iskariot genoemd, 'man uit Kariot'. Hij is een van de twaalf, de meest intieme kring rond Jezus. Later zal ook Petrus Hem verraden (Lucas 22,31). Het kwaad komt Jezus dus heel nabij.

Het Woord in mijn leven

Wanneer hoor ik voldoende uitgebreid naar Jezus' onderricht? Van welke slavernij moet ik bevrijd worden? Op welke manier verraad ik Jezus? In welke mate verhindert het geld mij te kiezen voor Jezus?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U voedt ons met Uw Woord,
brood om van de leven.
We danken U daarvoor.
U weet beter dan wijzelf
hoe we U verraden,
hoe we U opofferen
aan geld, macht en genot.
Het kwaad bewoont ons,
waardoor er minder ruimte is
voor U, onze Heer en God.
Bevrijd ons, Heer Jezus,
van al onze verslavingen,
van al wat kwaad is,
en vooral van de dood.
Neem bezit van ons hart.
Bewoon onze ziel,
zodat we werkelijk leven
volgens de wil van de Vader. Amen.

© Eric Haelvoet 2016