



## **Bezinning 547: Rotsvaste hoop**

**Lucas 21,29-33 = wekdagen 34° week vrijdag**

### **Het Woord**

Hij vertelde hun ook een gelijkenis: 'Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het Koninkrijk van God nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar Mijn woorden zullen nooit verdwijnen.'

### **Stilte bij het Woord**

### **Een woord bij het Woord**

Jezus sprak over de verwoesting van Jeruzalem, over geweld, gevangenschap, het wankelen van de hemelse machten. Kortom: een kosmische omwenteling. Maar Hij richt dan hun blik op wat komt: Hijzelf en hun verlossing.

Nu antwoordt Hij op de vraag naar een teken en het tijdstip (Lucas 21,7). Het teken is die kosmische omwenteling. Christenen moeten zware problemen niet beleven als wanhopige mensen, maar juist dan moeten ze hopen en geloven dat hun bevrijding nabij is. Jezus wil dat we alles interpreteren en beleven vanuit de uiteindelijke toekomst op het einde van tijd. Dan is er enkel 'zomer', enkel het positieve. Dan is er het Koninkrijk van God. En dat Rijk is nu al aanwezig. Het is met Jezus Christus een echte realiteit.

Stabieler en betrouwbaarder dan het universum is het Woord van Jezus Christus. Hij belooft de bevrijding, Hij kondigt Gods Koninkrijk aan en dat zal ook gebeuren. Geen enkele ramp kan dat tegenwerken. Integendeel, hoe groter de ramp, hoe sterker Christus ons nabij komt.

### **Het Woord in mijn leven**

Hoe snel verlies ik mijn hoop bij tegenspoed en rampen? Geloof ik dat Christus ons het meest nabij komt bij grote drama's? Is mijn geloof gebouwd op de rots van Jezus' Woord?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,  
U brengt Gods Rijk nabij.  
Dat Rijk is al begonnen.  
En het wordt elke dag  
een beetje meer reëel.  
U richt ons op de verre toekomst.  
Vanuit de uiteindelijke bevrijding  
wil U ons met hoop vervullen,  
met vertrouwen en vrede,  
tegen alle rampen in.  
Juist bij kosmische bevingen  
bent U ons het meest nabij.  
Kom ons arm geloof te hulp,  
met Uw Woord als een rots,  
sterker dan het universum. Amen.

© Eric Haelvoet 2016