



## **Bezinning 546: Alles geven**

**Lucas 21,1-4 = wekdagen 34° week maandag**

### **Het Woord**

Toen Hij opkeek, zag Hij hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen. Hij zag ook dat een arme weduwe er twee muntjes in gooide, en Hij zei: 'Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen. Want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig had voor haar levensonderhoud.'

### **Stilte bij het Woord**

### **Een woord bij het Woord**

Jezus is omringd door schriftgeleerden, zijn leerlingen en vele mensen. Toch heeft Hij oog voor wat gebeurt aan de offerkist. Daarbij neemt Hij het op voor een arme weduwe. Zij gooit zeer weinig in de kist in vergelijking met de rijken. Maar toch beweert Jezus dat juist zij het meeste gaf. Hoe redeneert Jezus?

De sleutel van deze tekst is deze: niet wat men geeft, is uiteindelijk belangrijk, maar wat men overhoudt. De rijken voelen gewoon niet dat ze iets geven. Maar de weduwe geeft alles waar ze moet van leven. Ze houdt niets voor zichzelf.

Zijn uitspraak klinkt als een zeer zware kritiek op de aanwezige schriftgeleerden. Hij heeft nog maar net gezegd dat ze de huizen van de weduwen verslinden (Lucas 20,47). Hij stelt hen voor als roofdieren waar de weduwen het slachtoffer van zijn. En uitgerekend deze armen gaan het verste in het geven. In deze zin is zijn uitspraak een scherpe kritiek op een vreselijk onrechtvaardig systeem, waar de weduwen en vele andere marginalen het slachtoffer van zijn.

Uiteindelijk ziet Jezus zichzelf in deze arme weduwe. Hij geeft alles, zijn hele leven. Hij zal dat over enkele dagen doen: in het brood en in de wijn, in zijn Woord, en aan het kruis, tot in de dood. Werkelijk alles geeft Jezus. Hij geeft zichzelf helemaal en behoudt niets voor zichzelf.

## Het Woord in mijn leven

Raken de noden van de armen mij zo, dat ik niet alleen van mijn overvloed geef, maar 'alles waar ik moet van leven'? Zie ik de (vreselijke) onrechtvaardigheden van de systemen, lokaal, nationaal en mondiaal? Durf ik die scherp bekritisieren? Geef ik mezelf geheel of juist met (veel) reserves?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,  
U geeft werkelijk alles:  
het brood: Uw eigen lichaam,  
de wijn: Uw eigen ziel.  
U bevindt zich aan de kant  
van de uitgebuite mens, de armen,  
de behoeftigen van alle tijden en eeuwen,  
van alle plaatsen wereldwijd.  
U nodigt ons uit alles te geven,  
alles waarvan we moeten leven,  
ons hele leven, zonder reserve.  
Geef ons de kracht en de moed  
onrechtvaardige systemen  
onder scherpe kritiek te plaatsen,  
zodat mensen kunnen leven,  
alle mensen, als broers en zussen. Amen.

© Eric Haelvoet 2016

© Eric Haelvoet 2016