



Bezinning 542: Gezag

Lucas 20,1-8 ¹

Het Woord

Op een van de dagen dat Jezus het volk in de tempel onderricht gaf en er het goede nieuws verkondigde, kwamen opeens de hogepriesters en de schriftgeleerden, samen met de oudsten, op Hem af en vroegen Hem: 'Op grond van welke bevoegdheid doet U die dingen? En wie heeft U die bevoegdheid gegeven? Zeg ons dat eens.' Jezus antwoordde: 'Ook Ik zal u iets vragen waarop u antwoord moet geven: doopte Johannes in opdracht van de hemel of van mensen?' Ze overlegden met elkaar: 'Als we antwoorden: "Van de hemel," zal Hij vragen: "Waarom hebt u hem dan niet geloofd?" Maar als we antwoorden: "Van mensen," zal het volk ons willen stenigen, omdat iedereen ervan overtuigd is dat Johannes een profeet was.' Dus antwoordden ze dat ze het niet wisten. Daarop zei Jezus tegen hen: 'Dan zeg Ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid Ik die dingen doe.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus staat voor zijn lijden en dood. De dagen daarvoor verblijft Hij te Jeruzalem. Zijn belangrijkste activiteit vernemen we in het begin: onderricht geven en het goede nieuws verkondigen. Dus het evangelie verspreiden of evangeliseren. De twistgesprekken met de overheden zijn slechts een onderbreking daarvan.

Deze keer komt het hele Sanhedrin naar Jezus toe: 71 joodse overheden die in de tempel vergaderen en beslissingen nemen. Het gaat ook over leken uit de aristocratie (oudsten) en schriftgeleerden (vooral farizeeërs). De hogepriester is de voorzitter, gewoonlijk iemand van de sadduceeën. En juist in dezelfde tempel volbrengt Jezus zijn zending om het evangelie te verkondigen. Hij bevindt zich dus op het terrein waar het Sanhedrin het gezag uitoefent.

Het Sanhedrin wil Jezus doden en zoekt een reden: het wil Jezus op fouten betrappen. Liefst ernstige fouten, zwaar genoeg om Hem ter dood te laten veroordelen. Deze keer vragen ze naar Jezus' gezag. Hun vraag is tweevoudig: op welke gronden berust Jezus' gezag en wie heeft Hem dat gezag gegeven?

¹ Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdays.

Jezus doorziet hun vraag en vooral hun echte bedoeling. Hij weet dat het geen zin heeft eenvoudig het antwoord te geven.² Want ze zullen nooit erkennen dat Jezus in naam van God handelt en spreekt. Daarom zet Jezus hen voor een andere vraag, die inhoudelijk toch op hetzelfde neerkomt: was het gezag van Johannes de Doper gebaseerd op God of op mensen?

Niemand van het Sanhedrin heeft zich door Johannes laten dopen. Ze zagen hem dus niet als een profeet, iemand die optreedt op gezag van God. Alleen, ze kunnen dit niet toegeven. Nog minder dat ze fout zaten. Zoals ze Gods werk niet kunnen zien in Johannes de Doper, zo zullen ze het evenmin kunnen in Jezus' optreden. Bovendien vrezen ze het volk. Want als ze zeggen dat Johannes optrad in naam van mensen en dus niet van God, zullen de mensen hen stenigen en verliezen ze dus zelf alle gezag.

De kern van het probleem waarover dit twistgesprek gaat, is dus: de leden van het Sanhedrin zijn niet in staat en vooral niet bereid de aanwezigheid van God te herkennen buiten de officiële structuren, zijzelf dus. Want noch Johannes de Doper noch Jezus is een van hen.

Het Woord in mijn leven

Wie verkondigt mij met gezag het evangelie? Getuig ik van het evangelie? Op het gezag van God? Spreek ik dus in zijn naam en in trouw aan zijn wil? In welke mensen buiten de officiële kerkelijke structuren herken ik Gods werk?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U trad op in naam van God,
Uw en onze Vader.
Niet de structuur,
maar de werking van Gods Geest
is het belangrijkste.
Vervul ons dan met de Geest
zodat we Uw evangelie
met gezag kunnen verkondigen.
Geef dat we zelf beleven
wat we anderen aanbieden.
Blijf spreken, Heer Jezus,
doorheen de officiële ambtsdragers
en door vele anderen,
geheel volgens Uw wil.
Maak ons heel gevoelig
Om Uw Geest te herkennen
in om het even wie. Amen.

© Eric Haelvoet 2016

² Hij geeft het antwoord wel in de parabel die op deze tekst volgt. Zie bezinning 543.