



Bezinning 540: Volg Mij 2 ¹

Matteus 9,9-13 = 10^o zondag A-jaar

Het Woord

Toen Jezus van daar verderging, zag Hij bij het tolhuis een man zitten die Matteus heette en Hij zei tegen hem: 'Volg Mij.' Hij stond op en volgde Hem. Toen Hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met Hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De Farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: 'Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?' Hij hoorde dit en gaf als antwoord: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: "Barmhartigheid wil Ik, geen offers." Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'

Een woord bij het Woord

Jezus ziet Matteus en zijn context: het bureau van de belastingontvanger. Wat heeft Jezus in deze man gezien dat Hij hem roept? We weten het niet. Maar Jezus roept Hem. En meer: Hij gaat mee naar het huis van Matteus voor een maaltijd. Maaltijd is gemeenschap, gastvrijheid, het leven delen.

Matteus 'staat op'. Het staat er wat verloren. Maar het is een bijzonder belangrijk element in het Nieuwe Testament. Matteus verrijst als nieuwe mens. Hij verrijst naar het licht toe, naar de gemeenschap rond Jezus. Als Jezus iemand roept, is het altijd om te verrijzen in het nieuwe leven, in het nieuwe Rijk, het Rijk van God.

Jezus gebruikt maar twee woorden om Matteus te roepen: 'Volg Mij.' Meer niet. Hij geeft geen uitleg. Geen doel. Niets over de consequenties. Geen voorwaarden. Hij zwijgt over de voordelen en de problemen die kunnen komen. Gewoon: 'Volg Mij.' Het is de essentie van elk christelijk geloof: Jezus volgen.

Matteus moet niet eerst veranderen. Hij hoeft geen cursus te volgen of een diploma behalen. Hij moet geen vaardigheden aanleren of veranderen van attitudes en ingesteldheid. Hij moet niets beloven of een document ondertekenen. Zoals hij is, is het goed. Zo volgt hij Jezus. Het is ontroerend en bevrijdend. Jezus roept ieder van ons zoals we zijn. Zo is het goed.

¹ Brussel – Jongerengemeenschap Poverello, 21 september 2016.

Het Woord in mijn leven

Welk gevoel geeft het mij te weten dat Jezus mij ziet? Wanneer en hoe zei Jezus tot mij: 'Volg Mij?' Was/is het eenvoudig of moeilijk om Hem te volgen? Waaruit ben ik al 'opgestaan' en wat was/is het nieuwe?

Bidden met het Woord

Jezus Christus, Zoon van God,
onze Heer en Meester,
U ziet elke mens op aarde.
U roept iedereen
om U te volgen.
We moeten niet veranderen
om goed genoeg te zijn
om U te volgen.
Zoals we zijn, gewoon,
farizeeërs en zondaars,
zijn we waardig in Uw ogen
om Uw leerlingen te zijn.
Laat aan iedereen weten
tot welk soort leven
U haar of hem roept.
We mogen gerust zijn:
altijd tot een leven
van barmhartigheid, vreugde,
gemeenschap en verrijzenis.
Dank, Heer, Dank. Amen.

© Eric Haelvoet 2016