



## Bezinning 539: God aanbidden

Lucas 19,45-48 = wekdagen 33° week vrijdag

### Het Woord

Hij ging naar de tempel, waar Hij de handelaars begon weg te jagen, terwijl Hij hun toevoegde: 'Er staat geschreven: "Mijn huis moet een huis van gebed zijn," maar "jullie hebben er een rovershol van gemaakt!"' Dagelijks gaf Hij onderricht in de tempel. De hogepriesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden Hem uit de weg ruimen, maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen.

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Jezus is aangekomen in de stad Jeruzalem. Hij gaat de tempel binnen. Lucas gebruikt zeer weinig woorden om Jezus' profetische actie tegen de verkopers te beschrijven: niet meer dan een handvol woorden. Dit duidelijk teken wordt door Jezus geduid met woorden van de profeten Jesaja (56,7) en Jeremia (7,11). Daarbij heeft de uitdrukking 'Mijn huis' een dubbele bodem. Bij Jesaja slaat 'Mijn' op God. Maar in Jezus' mond wordt de tempel plots van Hem. Johannes benadrukt in zijn evangelie de eenheid tussen Jezus en de Vader. Die eenheid is hier al aanwezig. Met woorden van Jeremia definieert Jezus de verkopers als rovers. En meteen de grote baas voor wie de verkopers werken: de hogepriester. Jezus weet het en weet ook dat Hij hierdoor de hogepriester tegen zich in het harnas jaagt. En toch doet Hij wat Hij doet. Niet de reactie van de overheden leidt Hem, maar zijn grote aanbidding van de Vader.

De tempel moet een plaats van aanbidding<sup>1</sup> zijn. Hiermee is Jezus consequent met zijn eerdere uitspraak: 'Jullie kunnen niet God dienen en de mammon.' Het geld vervangt heel snel God. Of liever: het geld wordt de god. Maar niet alleen het geld kan tot god worden. Ook macht, genot, kennis, ons ego, ons image ...

God aanbidden: dat heeft alles te maken met liefde, afhankelijkheid, overgave, relatie. Ons aan God hechten, rationeel en uit vrije wil, maar ook met onze affectieve krachten, ook wel eros genoemd. God aanbidden is de grootheid en goedheid van God zien en waarderen. Hem daarvoor loven en prijzen en danken. Ons aan Hem toevertrouwen, onvoorwaardelijk en in totale overgave.

---

<sup>1</sup> Het woord 'aanbidding' staat in de Naardense Bijbel (2014).

Hem God laten zijn en Hem volkomen beamen. Het is steeds verder groeien naar een mystieke eenheid met Hem. En Hem in ons en met ons laten doen wat Hij wil: ons transformeren om de mens te worden zoals Hij droomde vanaf het eerste moment van ons bestaan.

### **Het Woord in mijn leven**

Wat dreigt in mijn leven god te worden en dus God te vervangen? Welke plaats heeft het aanbidden van God in mijn leven? De aanbidding van Christus in het sacrament? Hang ik aan de lippen van Christus om te horen wat Hij zegt, voedsel van leven.

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
Uw aanbedding is voor de Vader,  
en alleen voor Hem.  
Daarom stoorde de handel U  
diepgaand en emotioneel.  
U verdreef de mammongod  
om Uw Vader God te laten zijn,  
exclusief en boven alles en allen.  
Juist vanuit Uw eenheid met Hem  
hebt U de mensen gevoed  
met Uw Woord van leven,  
voedsel voor de ziel.  
Wakker in ons allen  
de aanbedding aan van Hem  
die we met U 'Vader' noemen.  
Want we willen ons hechten  
aan de Schepper van ons allen,  
onze grote Liefde en Hoop. Amen.

© Eric Haelvoet 2016