



Bezinning 536: Alles is mogelijk

Lucas 18,24-34 ¹

Het Woord

Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei Hij: 'Wat is het moeilijk voor rijken om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.' Daarop zeiden zijn toehoorders: 'Wie kan er dan nog gered worden?' Jezus zei: 'Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.' Toen zei Petrus: 'Maar wij hebben alles wat we bezaten, achtergelaten om U te volgen.' Jezus zei tegen hen: 'Ik verzeker jullie: iedereen die huis of vrouw, broers of zusters, ouders of kinderen heeft achtergelaten omwille van het Koninkrijk van God, zal reeds in deze tijd het veelvoudige ontvangen en in de tijd die komt, het eeuwige leven.' Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen: 'We zijn nu op weg naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten is geschreven, zal men de Mensenzoon laten ondergaan. Want Hij zal worden uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuwd. En nadat Hij is gegeseld, zal Hij worden gedood, maar op de derde dag zal Hij opstaan.' De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus' woorden bleef voor hen verborgen, en ze konden maar niet bevatten wat Hij had gezegd.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Een heel rijke man is bedroefd omdat Hij Jezus niet kan volgen. Hij is gehecht aan zijn bezittingen. Jezus ziet zijn droefheid. Waar de man bij is, zegt Jezus tot velen dat het onmogelijk is voor rijken binnen te gaan in het Koninkrijk van God. Een kameel kan immers onmogelijk door het oog van een naald. De omstanders, blijkbaar welgestelde mensen, drukken hun ontmoediging uit. Wie kan gered worden? Daarbij steunen ze niet op hun rijkdommen, maar nog steeds op hun eigen inspanningen. Jezus zegt dan helder waar het in het geloof om gaat: voor mensen is het simpelweg onmogelijk op eigen krachten binnen te komen in het Koninkrijk van God. Dit ken enkel door God gegeven worden en dus door de mens ontvangen. God kan iedereen binnenleiden in zijn Koninkrijk, ook rijke mensen.

Petrus kan in naam van de leerlingen met recht zeggen dat ze alles losgelaten hebben om Jezus te volgen. Jezus bevestigt dat. Hij noemt een reeks familieleden op, die ze loslieten, en wel de

¹ Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdays.

dichtste familie, het eigen gezin. Maar Hij plaatst daartegenover wat ze winnen. Al direct de nieuwe familie van alle geloofsbroers en zusters en later het eeuwige leven. De beloning is dus veel en veel groter dan wat ze achterlieten.

Een derde keer voorspelt Jezus zijn lijden en sterven. Maar er zijn heel wat verschillen met de twee vorige.² Nu spreekt Hij enkel tot de twaalf en niet tot alle leerlingen. De twee vorige gebeurden voor de reis naar Jeruzalem. Nu vermeldt Jezus duidelijk de plaats waar het zal gebeuren: Jeruzalem. Hij spreekt van opklimmen.³ De rol van de joodse autoriteiten wordt niet vermeld maar die van de heidenvolken wel. Nu vermeldt Jezus zijn verrijzenis, net zoals de eerste keer, wat Hij niet deed in de tweede voorspelling.

In deze weergave van het grootste Jezusgebeuren gebruikt Lucas zeven werkwoorden: zes drukken lijden en pijn uit, slechts een is positief. Maar hoe positief! De verrijzenis van Jezus.

Op drie manieren zegt Lucas dat de twaalf niet begrijpen wat Jezus zegt. Daarbij beschuldigt hij hen niet. Het is God die hun geest gesloten houdt. Alleen de verrezen Heer zal hun de geloofsbetekenissen kunnen opbaren (zie Lucas 24,45).

Het Woord in mijn leven

Geloof ik dat alles mogelijk is voor God? Waar ligt de limiet van mijn geloofsvertrouwen? Is de nieuwe familie van christenen een doorleefde ervaring voor mij? Hoe is dat concreet? Weet ik voldoende wat het eeuwige leven inhoudt? Sta ik open voor de verrezen Heer om mij de Schriften te verklaren?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
altijd weer plooiën wij terug
op ons eigen kunnen.
Maar U nodigt ons uit
te vertrouwen op God,
op alles wat Hij vermag:
ja, Hij maakt alles mogelijk.
Dank voor zoveel zussen en broers,
met wie we het geloof in U delen.
Dank voor het grote perspectief:
het eeuwige leven met U
en zoals U: in de hemelse vreugde.
Ontsluit voor ons de Schriften,
vooral als lijden in ons leven komt,
het lijden omwille van ons geloof. Amen.

© Eric Haelvoet 2016

² Lucas 9,22 en 9,44. Daarbij moet eigenlijk ook Lucas 17,25 gevoegd worden.

³ Zie Naardense Bijbel (2014). Jeruzalem ligt 770 meter boven de Middellandse Zee en 1070 meter boven Jericho.