



Bezinning 534: Plots, zonder voorteken

Lucas 17,26-35.37 ¹ = wekdagen 32° week vrijdag

Het Woord

[Jezus zei:] 'En zoals het eraan toeging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon: ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam die iedereen verzwolg. Of zoals het eraan toeging in de dagen van Lot: ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze plantten, ze bouwden; maar op de dag waarop Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen allen om. Zo zal het ook gaan op de dag waarop de Mensenzoon wordt geopenbaard. Wie op die dag op het dak van zijn huis is, moet niet naar beneden gaan om zijn bezittingen te gaan halen, en wie op het land is, moet niet naar huis terug willen gaan. Denk aan de vrouw van Lot! Wie probeert zijn leven veilig te stellen, zal het verliezen, maar wie het verliest, zal het behouden. Ik zeg jullie, die nacht zullen er twee in één bed liggen: de een zal worden meegenomen, de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan het malen zijn, zal de een worden meegenomen, de ander worden achtergelaten. *Van twee mensen die samen op het land zijn, zal de een worden meegenomen en de ander worden achtergelaten.*' Ze vroegen Hem: 'Waar, Heer?' Hij antwoordde: 'Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus spreekt tot zijn leerlingen over het einde van de tijd. Jezus legt hier de nadruk op het beslissende oordeel. Hij verwijst naar twee verhalen uit Genesis, waarom enkele mensen gered worden en vele mensen totaal onvoorbereid verloren gaan door water of vuur. De mensen zijn bezig met de gewone dingen, geheel en al op basis van eigen krachten: eten, drinken, huwen, handel drijven, planten en bouwen. Maar ze vergeten God en alles wat God van hen vraagt.

De gelovige mag niet achterom kijken. Het Rijk van God ligt altijd in de toekomst. De Bijbel is een groot toekomstvisioen, uiteindelijk het eeuwige leven, voorbij aan het einde van de tijd. Wie omkijkt, is verloren, net zoals de vrouw van Lot (Genesis 19,26).

¹ Het vers 36 (*cursief*) komt niet voor in het Lucasevangelie. Vele eeuwen later heeft men er het vers Matteus 24,40 aan toegevoegd.

In het midden van deze tekst staat waar het op aan komt. Een christen kan zijn leven niet uitbouwen enkel en alleen op basis van eigen krachten en bezittingen. Neen, hij moet zichzelf verliezen en steunen op de kracht van God. Alleen dan zal God hem binnen leiden in het eeuwige leven.

Jezus schetst dan een nacht- en een dagsituatie. Slapen is een passief gebeuren, malen is een activiteit. Het einde van de tijd zal onverwacht komen. Het kan 's nachts zijn, het kan overdag zijn. Men kan hard aan het werken zijn, of juist niets doen. Plots, plots is de Heer daar en beslist volkomen soeverein wie Hij binnen leidt in het eeuwige leven en wie Hij achterlaat.

De leerlingen vragen tot slot naar de plaats waar de Heer zal komen. Maar dat zal op het moment zelf even klaar en helder zijn als wat het spreekwoord zegt. Als je gieren ziet, weet je met zekerheid dat er een kadaver is. Zo zeker en duidelijk zal de komst van de Heer zijn. Hij komt zonder waarschuwing en zonder voorafgaand teken. Maar men zal zeker zijn dat het de Heer is.

Het Woord in mijn leven

Ga ik teveel op in de gewone menselijke activiteiten? Voor welke aspecten van God zou ik best meer aandacht hebben? Kijk ik teveel naar het verleden en te weinig naar Gods toekomstvisioen met de wereld? Heb ik een heldere ervaring van de Heer gehad, waarvan ik met zekerheid wist dat Hij het was? Waar heeft die ervaring toe geleid?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent de Zoon van God,
de Heer van het leven.
De Vader stelde U aan
om elk leven te wegen.
U komt onverwacht,
zonder enig voorteken.
Geef dat we klaar zijn
omdat we gericht zijn
op wat U voor mensen doet.
Geef dat we niet opgesloten zijn
in ons menselijk handelen,
in onze eigen krachten,
maar onszelf inschakelen
in Uw werk op aarde.
Want alleen U kunt ons redden.
Alleen U kunt ons binnenleiden
in het eeuwige leven. Amen.

© Eric Haelvoet 2016