



## **Bezinning 532: Geef ons meer geloof**

**Lucas 17,1-6 = wekdagen 32° week maandag**

### **Het Woord**

Tegen zijn leerlingen zei Hij: 'Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, alleen: wee degene die daarvoor verantwoordelijk is! Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn hals in zee werd geworpen, dan dat hij ook maar een van deze geringen ten val zou brengen. Let dus goed op jezelf!

Indien je broeder zondigt, spreek hem dan ernstig toe; en als hij berouw heeft, vergeef hem. En als hij zevenmaal op een dag tegen je zondigt en zevenmaal naar je terugkeert en zegt: "Ik heb berouw," dan moet je hem vergeven.'

Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: 'Geef ons meer geloof!' De Heer zei: 'Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: "Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!" en hij zou jullie gehoorzamen.'

### **Stilte bij het Woord**

#### **Een woord bij het Woord**

In heel weinig woorden worden drie thema's aangesneden. Jezus drukt eerst zijn zorg uit voor de christenen met een kwetsbaar geloof. Ze twijfelen nog over een en ander. Daarom moeten de sterke, overtuigde gelovigen respectvol en voorzichtig met hen omgaan. Hen dus niet overdonderen, of nog erger: beschuldigen omdat hun geloof nog zo zwak is. Dat zou hen ontmoedigen en het risico is reëel dat ze afhaken. Dit is een zeer ernstige zaak voor Jezus. Daarom gebruikt Hij zo'n zware taal.

We kennen Jezus als een grote voorstander van vergiffenis. Maar dit wordt genuanceerd. Hij toont hier ook de keerzijde. Eigenlijk letterlijk de voor-waarde. Als iemand tegen mij zondigt, moet ik hem daarop aanspreken. Dat is beter dan opkroppen of de zaak toedekken. Als ik de ander aanspreek, moet dat met de bedoeling zijn dat hij zijn kwaad inziet en zich bekeert. En dus berouw toont. Dan moet ik altijd vergeven, ook als dat zevenmaal op dezelfde dag gebeurt. Zevenmaal: de volheid of dus altijd. Maar altijd vergeven betekent niet dat we het kwade zonder enige reactie wegmoffelen, want zo blijft het zich herhalen.

De apostelen worden maar zelden uitdrukkelijk genoemd. Ze maken doorgaans deel uit van de leerlingen. Maar hier vragen ze meer geloof aan de Heer. Niet toevallig: Jezus vraagt zoveel, dat ze beseffen dat ze meer geloof nodig te hebben. Ze voelen zich, als leiders in de geloofsgemeenschap, te zwak, te menselijk. Maar de Heer bemoedigt hen. Hij gebruikt daarvoor een beeld dat een onmogelijkheid uitdrukt. Een boom bevelen zich in de zee te planten leidt nooit tot de uitvoering van het bevel. En toch, zegt Jezus, is het mogelijk. Want het geloof maakt mogelijk wat menselijk gezien onmogelijk lijkt.

Vol tederheid rekening houden met het klein, tastend en zoekend geloof van anderen, de anderen aanspreken op hun fouten met de bedoeling dat ze berouw tonen en zich bekeren en altijd opnieuw vergiffenis schenken: het is mogelijk door het geloof!

### **Het Woord in mijn leven**

Ben ik voldoende teder en geduldig voor mensen met een zwak, zoekend, twijfelend geloof? Wie heeft respect voor en mededogen met mijn kwetsbaar, zoekend geloof? Kan ik iemand oproepen tot bekering als hij een ernstige fout maakt? Als mensen berouw tonen, vergeef ik dan altijd? Bid ik de Heer om meer geloof?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
U bent de tedere profeet  
die altijd rekening houdt  
met zoekend geloof.  
Nooit wil U iemand kwetsen.  
U bemoedigt ons echter  
om geduldig te volharden.  
U ontkent het kwaad niet,  
maar nodigt ons uit  
tot berouw en bekering.  
Altijd mogen we rekenen  
op Uw milde vergiffenis.  
Geef ons meer geloof, Heer,  
om ook zo met anderen om te gaan:  
teder, geduldig, helder,  
mild en vol vergiffenis.  
Geef ons meer geloof, Heer,  
want geloof maakt alles mogelijk! Amen.

© Eric Haelvoet 2016