



## Bezinning 531: Het Rijk van God

Lucas 16,16-18 <sup>1</sup>

### Het Woord

[Jezus zei:] 'De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het Koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen. Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één tittel<sup>2</sup> van de wet wegvalt. Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, en ook wie trouwt met een vrouw die door haar man is verstoten, pleegt overspel.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Deze drie verzen handelen over drie verschillende onderwerpen. Jezus maakt een duidelijke tweedeling in de heilsgeschiedenis. Eerst zijn er Wet en Profeten. Met Hemzelf is het Koninkrijk van God aangebroken. Johannes de Doper vormt de scharnier tussen beide. Het Koninkrijk van God is zo belangrijk en wezenlijk, dat elke mens met veel aandrang, ja met klem, uitgenodigd wordt er binnen te treden. Maar Jezus stelt tot zijn groot verdriet vast dat sommigen dat niet willen doen. Onder andere zijn toehoorders: enkele farizeeërs.

Maar het nieuwe betekent niet dat het oude afgedaan heeft. Integendeel, het nieuwe toont juist hoe waar en belangrijk het eerste was. Alles wat de Wet en Profeten voorgeschreven en aangekondigd hebben, wordt vervuld in het nieuwe, het Koninkrijk van God. Daarom mag zelfs het kleinste teksttekentje niet gewijzigd worden in wat wij het Eerste Testament noemen.

Het derde gedeelte spreekt over echtscheiding. De Wet voorziet dat een man zijn vrouw kan wegsturen (Deuteronomium 24,1-4). Hij moet haar dan een soort schadevergoeding uitbetalen. En juist daar schort het volgens Jezus. Een vrouw kan niet herleid worden tot een geldwaarde, een handelswaar. Jezus keert zich radicaal tegen echtscheiding omdat de vrouw een evenwaardige persoon is als de man en omdat het huwelijk heilig is in de ogen van God. En ook Jezus beroept zich op de Wet (Exodus 20,14).

---

<sup>1</sup> Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdays.

<sup>2</sup> Een tittel is een klein haakje of streepje, dat dient om een aantal Hebreeuwse (Aramese) letters van elkaar te onderscheiden.

## Het Woord in mijn leven

Besef ik voldoende de grote waarde en betekenis van het Koninkrijk van God, door Jezus verkondigd en gerealiseerd? Nodig ik andere mensen met aandrang en respect uit deel te nemen aan dit groot geschenk? Hoe denk ik over echtscheiding? Zijn man en vrouw voor mij evenwaardig? Is het huwelijk heilig voor mij?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,  
U staat aan het begin  
van het Koninkrijk van God.  
U hebt het ingang doen vinden  
in de geschiedenis van de wereld.  
Het Koninkrijk is zo waardevol  
dat U alle mensen uitnodigt  
met klem en hoge aandrang  
binnen te komen in Gods Rijk.  
In dat Rijk zijn we allen mensen,  
allen evenwaardige personen.  
Geen mens kan handelswaar worden.  
U verdedigt het huwelijk  
als een onverbreekbaar verbond.  
Wees aanwezig bij alle gehuwden  
met Uw trouw en liefdeskracht,  
met Uw dienstbaarheid en hoop. Amen.

© Eric Haelvoet 2016