



Bezinning 529: Geld: een middel, geen doel

Lucas 16,9-15 = weekdays 31° week zaterdag

Het Woord

[Jezus zei:] 'Ook Ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.' De farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neus voor Hem op. Maar Jezus zei tegen hen: 'U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus noemt het geld onrechtvaardig. Er zijn inderdaad heel grote verschillen tussen de mensen. Er zijn superrijken en heel armen en alles wat daartussen ligt. Daarom vraagt Jezus vrienden te maken met ons geld. Hij bedoelt uiteraard de armen helpen. Want het geld kan geen doel zijn voor Hem, maar een middel om behoeftigen te helpen. Men noemt dat aalmoezen. Bij ons structurele ondersteuning.

Ja, de armen zullen hun weldoeners in de hemel ontvangen, want de armen komen er sowieso in. Jezus zegt het helder en klaar: 'Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het Koninkrijk van God' (Lucas 6,20). En niet te vergeten: Jezus is de armste van allen.

Jezus Christus zal ons enkel zijn Rijk, het waarachtige, het echt belangrijke, het goddelijke leven toevertrouwen, als Hij ons kan vertrouwen. Hij kent ons hart. Hij kent onze relatie met geld. Hij kent onze echte bedoelingen. We kunnen God niet dienen als we aan het geld gehecht zijn.

De farizeeën beschouwden rijkdom als een zegen van God. Dat is zeker juist. God wil namelijk niet dat iemand arm is. Maar Jezus klaagt een corrupte en totaal verkeerde attitude af: je rijkdom gebruiken om aan anderen te bewijzen dat je meer bemind wordt door God dan hen, juist omdat je rijk bent. En dus beter bent dan hen. Dat is egoïsme. Deze houding misbruikt het geloof om zichzelf boven anderen te plaatsen.

Voor God is dat een gruwel. Geld moet juist als middel gebruikt worden om noodlijdenden te helpen, niet om hen te overdonderen en dus nog meer te vernederen. En hen zelfs met een schuldgevoel op te zadelen. Alsof armoede een straf en vernedering zou zijn, door God gewild.

Het Woord in mijn leven

Waarvoor dient het geld volgens mij? Is geld een doel voor mij? Op welke manier help ik armen? Kan God mij zijn diepste geheimen en het goddelijke leven toevertrouwen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent de grootste arme,
vriend van alle armen.
Omdat ze arm zijn,
komen ze in de hemel,
bij U en zovele anderen.
U nodigt ons uit hen te helpen,
ook met ons geld.
Want geld is een middel
en mag geen doel worden.
De armen zullen ons onthalen
in het eeuwige leven.
Ze vormen het welkomstcomité.
Stuur ons allen,
richt ons op rechtvaardigheid,
op Uw Koninkrijk. Amen.

© Eric Haelvoet 2016