



Bezinning 527: De eregasten

Lucas 14,15-24 = wekdagen 31° week dinsdag

Het Woord

Toen een van de anderen die aan tafel aanlagen, dit hoorde, zei hij tegen Hem: 'Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het Koninkrijk van God!' Jezus vervolgde: 'Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: "Kom, want alles is klaar." Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei: "Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen." Weer een ander zei: "Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen." Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: "Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen." Toen de dienaar hem kwam melden: "Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats," zei de heer tegen hem: "Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. Ik zeg jullie: niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven."'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Het verhaal begint met een zaligspreking: 'Zalig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het Koninkrijk van God!' Maar deze zaligspreking past niet in de rij van Jezus' zaligsprekingen. Die van Jezus zijn paradoxaal, maar deze ene niet. Dit is evident: het gaat over het eeuwige leven, waar alle paradoxen opgeheven zijn.

De parabel geeft enkele fundamentele antwoorden op die zaligspreking. Vooreerst moet men uitgenodigd zijn. Niemand kan eigenmachtig zijn toegang tot het eeuwige leven forceren of afdwingen. God roept, Hij nodigt uit.

De mens heeft de vrijheid Gods uitnodiging af te slaan of te aanvaarden. Wie neen zegt, wordt niet gedwongen. Wie ja zegt, is van harte welkom op het feest.

Twee zeggen neen om financiële redenen. Ze verkiezen de Mammon, het geld, boven God. De derde zegt neen omwille van zijn huwelijk. Hij heeft zelfs de Schrift aan zijn kant (Deuteronomium

24,5). Toch stelt hij zijn vrouw boven Gods uitnodiging. Al die weigeringen staan voor joden, die niet ingaan op zijn aanbod binnen te komen in het Rijk van God.

Daarom roept God 'de armen en kreupelen en blinden en verlamden', kortom, alle marginalen. Wie door het eigen volk Israël verworpen worden, komen als eersten binnen in het Rijk van God, in Gods eeuwig feestmaal. Maar dit huis is nog niet vol. Daarom nodigt God alle heidenen uit. Ook zij zijn welkom.

In feite is deze parabel een uitwerking van een eerder vers in het Lucasevangelie: 'Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg Ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen.' Op eigen kracht lukt het nooit. Maar ingaand op de uitnodiging of roeping van God, gaat het vanzelf.

Het Woord in mijn leven

Op welke manier nodigt God mij uit voor het eeuwige feestmaal? Realiseer ik me voldoende wat het eeuwige feestmaal inhoudt? Welke excuses heb ik om Gods uitnodiging naast me neer te leggen? Wat kan me helpen echt in te gaan op Gods roeping en uitnodiging?

Bidden met het Woord

Heer God,
U nodigt allen uit
voor het eeuwige feest.
U roept iedere mens
voor de heerlijke maaltijd.
Toch laat U ons vrij
Uw uitnodiging te aanvaarden
of naast ons neer te leggen.
Help ons inzien
wat Uw grote aanbod inhoudt.
Zend ons altijd weer opnieuw
om de armen en marginalen
op te zoeken en aan te spreken.
Want juist zij zijn Uw eregasten.
Dank voor Uw grote liefde. Amen.

© Eric Haelvoet 2016