



## **Bezinning 526: Sabbat en genezen**

**Lucas 14,1-6 = wekdagen 30° week vrijdag**

### **Het Woord**

Toen Hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande Farizeeër ging, waar Hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze Hem in het oog. Er was daar iemand met waterzucht. Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de farizeeën: 'Is het toegestaan hem op sabbat te genezen of niet?' Maar ze zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. En tegen de farizeeën en wetgeleerden zei Hij: 'Als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem er toch meteen uit, ook al is het sabbat?' En daarop hadden ze geen antwoord.

### **Stilte bij het Woord**

#### **Een woord bij het Woord**

Eens te meer gebeurt er iets op een sabbat. De sabbat is opnieuw het hoofdthema. Of is het de relatie tussen Jezus en de religieuze leiders? Jezus is uitgenodigd bij een farizeeër, zelfs een overste onder hen. En Hij is ingegaan op die uitnodiging, ook al weet Hij dat ze scherpe kritische bedenkingen op Hem hebben. Ze beloeren Hem om Hem van iets te kunnen beschuldigen. De uitnodiging is dus niet zuiver.

Jezus vraagt of de waterzuchtige op sabbat mag genezen worden. Maar ze zwijgen. De leider van een synagoge had in Jezus' bijzijn tot het volk gezegd dat ze hun zieken niet op sabbat bij Jezus mochten brengen. Maar Jezus heeft daar negatief op geantwoord. Het is opvallend dat Jezus hun eerst die vraag telt, voordat Hij de zieke geneest.

Als Hij de man genezen en weggezonden heeft, verantwoordt Hij zijn handelwijze. In zijn antwoord stelt Hij het leven van een mens en een dier aan elkaar gelijk. Hij weet dat ze hun zoon en hun os uit de put zullen halen, waarin deze gevallen zijn. Zo ook zit de zieke in een put, zij het een psychisch-sociale en zelfs religieuze put. Jezus redt hem daaruit.

Zijn toehoorders zwijgen tweemaal. Ze zeggen geen woord. Jezus is hen gewoon te slim af. Ze weigeren zich bovendien gewonnen te geven aan zijn bevrijdende boodschap.

## Het Woord in mijn leven

Nodig ik soms iemand uit met dubieuze bijbedoelingen? Word ik soms uitgenodigd door iemand, die een niet fraaie verborgen agenda heeft? Ben ik constant gericht op het helpen en redden van mensen?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,  
U gaat eten bij groot en klein,  
bij vriend en vijand.  
Het is een verzoenend gebaar,  
een teken van gemeenschap  
en van vergiffenis.  
U geneest en helpt mensen,  
ook op de sabbat.  
Mensen redden en genezen:  
dat is Uw grote passie.  
Dat staat in het centrum  
van Uw roeping en zending.  
Haal alle mensen uit de put,  
uit welke put dan ook.  
Vervul ons met dezelfde zorg  
om mensen te helpen. Amen.

© Eric Haelvoet 2016