



## **Bezinning 525: Tegen weerstand in**

**Lucas 13,31-35 = wekdagen 30° week donderdag**

### **Het Woord**

Precies op dat ogenblik kwamen er enige farizeeën die tegen Hem zeiden: 'Vertrek, ga weg van hier, want Herodes wil U doden!' Hij antwoordde: 'Zeg tegen die vos: "Let op, Ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees Ik mensen, en op de derde dag bereik Ik de voltooiing." Maar Ik moet vandaag en morgen en de volgende dag op weg blijven, want het gaat niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem – Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb Ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt, maar jullie hebben het niet gewild. Jullie stad wordt aan haar lot overgelaten. Ik verzeker jullie: jullie zullen Mij niet meer zien, tot de tijd komt dat je zult zeggen: "Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!"'

### **Stilte bij het Woord**

### **Een woord bij het Woord**

Enkele farizeeërs hebben het goed voor met Jezus. Ze willen Hem beschermen tegen de wreedheid van Herodes Antipas, de politieke nummer een van Galilea. Deze heeft al Johannes de Doper gedood en zal er niet voor terugschrikken ook Jezus uit de weg te ruimen. Dus raden ze Jezus aan uit te wijken, Galilea te verlaten en dus de gevarenzone de rug toe te keren. Het lijkt redelijk.

Maar Jezus denkt er anders over. Hij kan zijn roeping en zending niet stopzetten. Hij wil dat ook niet. Wat de Vader Hem heeft opgedragen – mensen bevrijden van het kwade en hen genezen – dat zal Hij tot het einde toe volbrengen. Dat einde zal niet in Galilea zijn, maar in Jeruzalem. Zo moet het zijn. Ja, Hij zal als de grootste der profeten omkomen omdat anderen Hem zullen doden. Maar dit zal verlopen volgens de wil van God, niet volgens het snode plan van Herodes Antipas.

Meteen richt Jezus zijn pijlen op Jeruzalem. Hij heeft de inwoners herhaaldelijk willen verzamelen, maar velen willen dat niet. Hij heeft hen willen behoeden, maar ze komen niet onder de vleugels van zijn liefde schuilen. Daarom bepalen ze zelf hun toekomst, een toekomst zonder Jezus. Tot ze Hem gezegend zullen noemen, op het einde van de tijden, bij het eindoordeel. Maar dan zal het te laat zijn. Een massa mensen zal Hem gezegend noemen bij zijn intrede in Jeruzalem. Hen zal Hij

verzamelen. Maar als zij, die verantwoordelijk zijn voor zijn dood, Hem gezegend zullen noemen, is de tijd van het verzamelen voorbij. Dan zal er nog enkel geoordeeld worden door Hem.

## **Het Woord in mijn leven**

Wie tracht mij te verhinderen mijn roeping en zending tot het einde toe te volbrengen? Hoe reageer ik daarop? Hoe kan Jezus me met zijn woorden helpen? Ga ik rustig en sereen door als moeilijkheden mijn weg dreigen te versperren?

## **Bidden met het Woord**

Heer Jezus,  
Uw weg was niet eenvoudig.  
U werd tegengewerkt,  
zelfs met de dood bedreigd.  
Maar U hebt volgehouden  
en Uw zending volbracht,  
tot het bittere einde toe.  
U hebt vele mensen verzameld  
en blijft dat doen, altijd.  
Sommigen willen dat niet,  
maar velen komen schuilen  
onder de vleugels van Uw liefde.  
Geef ook ons een plaatsje  
aan Uw zijde.  
Help ons trouw te blijven  
aan de roeping die U ons geeft,  
tot alles is volbracht. Amen.

© Eric Haelvoet 2016