



## Bezinning 524: Een wereldboom

Lucas 13,18-21 = wekdagen 30° week dinsdag

### Het Woord

Daarop zei Hij: 'Waarop lijkt het Koninkrijk van God en waarmee zal Ik het vergelijken? Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een grote struik werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen.' En opnieuw zei Hij: 'Waarmee zal Ik het Koninkrijk van God vergelijken? Het lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Jezus vertelt twee parabels over het Koninkrijk van God. In beide is er een bescheiden begin: een mosterdzaadje, uitermate miniem, en een zuurdesem. Beide komen uit het gewone leven, dat zijn toehoorders zeer goed kennen. Beide groeien en worden groot: een struik van zowat drie meter en heel veel brood.

Jezus heeft juist een kromgebogen vrouw verlost, bevrijd van het kwaad dat aan de Satan toegeschreven werd. Het lijkt weinig: een enkele vrouw, een enkele zieke. Maar dit bescheiden begin moet gezien worden als de belofte van iets heel groot: het Koninkrijk van God. Dat Rijk kan niet worden tegengehouden, welke weerstand en welke problemen er zich ook voordoen. God is in Jezus begonnen zijn Koninkrijk te vestigen en het zal groeien.

Daarbij roept de tekst de universaliteit op. De woorden 'een grote struik, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen' verwijzen naar het boek Daniël. Daar lezen we over een 'hoge boom in het midden van de aarde. De boom werd groter en sterker, zijn kruin reikte tot aan de hemel en zijn kroon overspande de hele aarde. Zijn bladeren waren prachtig, zijn vruchten overvloedig en hij bood voedsel aan allen. De dieren van het veld zochten zijn schaduw op, de vogels van de hemel nestelden in zijn takken, alles wat leeft werd door hem gevoed' (Daniël 4,7b-9b). Een boom die de hele aarde bedekt: universalisme dus. Alle volkeren genieten van deze boom. Zo ook zal het Koninkrijk van God ten goede komen aan de hele wereld. Ja, het begint heel klein, met een mosterdzaadje, maar het zal uitgroeien tot een wereldwijd gebeuren in het voordeel van alle mensen.

## Het Woord in mijn leven

Waar en wanneer zag ik 'een gelovig mosterdzaadje' een grote struik worden? Geloof ik dat God zijn Koninkrijk zal laten groeien, welke weerstanden er ook opdagen? Mag God met mij, bescheiden mens, iets groots beginnen?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,  
U genas een kromgebogen vrouw.  
Sindsdien groeide het Rijk uit  
tot een wereldwijd gebeuren.  
Geen weerstand kan dit stoppen.  
Geen problemen zijn te groot  
voor U en Uw Vader.  
Niets kan zijn Koninkrijk vernietigen.  
Geef ons Uw geloof  
in de betekenis van het kleine.  
Geef ons vooral veel vertrouwen  
in de groeikracht van de Schepper,  
Hij die alles tot wasdom brengt. Amen.

© Eric Haelvoet 2016