



## **Bezinning 523: Bevrijden**

**Lucas 13,10-17 = wekdagen 30° week maandag**

### **Het Woord**

Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge. Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij zich en zei tegen haar: 'U bent verlost van uw ziekte,' en Hij legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God. Maar de leider van de synagoge werd boos omdat Jezus op sabbat genas en zei tegen de menigte: 'Er zijn zes dagen om te werken. Kom dus op die dagen om u te laten genezen en niet als het sabbat is!' Maar de Heer zei: 'Huichelaars! Maakt niet ieder van jullie op sabbat zijn os of ezel los van de voederbak om hem te laten drinken? Mocht deze vrouw, die een dochter is van Abraham en al achttien jaar door Satan geboeid werd gehouden, mocht zij op sabbat niet uit deze boeien worden losgemaakt?' Toen Hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd, maar de hele menigte was verheugd over de machte daden die door Hem werden verricht.

### **Stilte bij het Woord**

### **Een woord bij het Woord**

De genezing van deze vrouw is op zich natuurlijk heel waardevol. Maar het hoofdaccent valt op het genezen op sabbat. De overste van de synagoge is zelfs boos dat Jezus iemand op een sabbat geneest. Zijn argument lijkt in feite heel redelijk: er zijn toch zes andere dagen om zich te laten genezen!? Moet de genezing nu net op een sabbat gebeuren, de dag dat er niet mag gewerkt worden? De overste plaatst dus de genezing in het hokje 'arbeid'. Het is opvallend dat de overste zijn kritiek op Jezus niet rechtstreeks tot Hem richt, maar tot de menigte.

Maar voor Jezus moet het zo gebeuren. De sabbat is immers ingesteld om mensen te bevrijden van de slavernij. Eerst uit de slavernij in Egypte. Maar veel breder: ook van de arbeid, het labeur, van alles wat de mens bindt. Welnu, deze vrouw is gebonden, nog wel door de Satan. Op de dag in het teken van de vrijheid en de bevrijding moet Jezus haar bevrijden uit die gebondenheid.

Ezels en ossen staan gebonden bij de kribbe en kunnen dus geen water drinken. Water: een kwestie van leven. Dus maakt iedereen op sabbat zijn dieren los, om hen te laten drinken, om hen te laten leven. Net zo moet men op sabbat gebonden mensen losmaken, om hen te laten leven. Rechtop, vrij, zelfstandig, ongebonden.

De vrouw *wordt* opgericht. Door wie? Door God zelf. Het gaat dus over een goddelijk gebeuren. En ja, deze vrouw is de enige persoon in het Lucasevangelie, die door Jezus genezen is en God looft. Gods bevrijding van de sabbat brengt haar tot verheerlijking van God. Ook de menigte is verheugd, zij het niet direct na de genezing, maar na het antwoord van Jezus op de opmerking van de overste. Dus als men beseft dat geloof alles met bevrijding te maken heeft en dat die bevrijding in Jezus realiteit werd en wordt.

## Het Woord in mijn leven

Op welke manier kan ik met mijn mogelijkheden mensen bevrijden uit wat hen bindt? Beleef ik de zondag als de dag bij uitstek van de bevrijding? Loof ik God voor alles wat Hij voor mensen doet?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus,  
U bent de Heer van de sabbat,  
de dag van bevrijding.  
Niets mag de mens binden:  
niemand meer gekromd,  
niemand meer verslaafd,  
niemand meer onderdrukt.  
Want de Vader schiep ons  
voor de vrijheid en het geluk.  
Hij wil dat we rechtop lopen,  
volop tot ons recht komen.  
We danken en loven U  
en onze hemelse Vader  
voor alles wat U voor ons doet. Amen.

© Eric Haelvoet 2016