



Bezinning 522: De teken van de tijd lezen

Lucas 12,54-59 = wekdagen 29° week vrijdag

Het Woord

Tegen de menigte zei Hij: 'Wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is, en dat is ook zo. En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook zo. Huichelaars! De aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden, hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? Waarom bepalen jullie niet uit jezelf wat juist is? Als je met je tegenstander op weg bent naar een hoge autoriteit, doe dan moeite om nog onderweg tot een vergelijk met hem te komen, anders sleept hij je voor de rechter, en de rechter zal je uitleveren aan de gerechtsdienaar, en die zal je in de gevangenis gooien. Ik zeg je, dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jesus is al even aan het woord. Er zijn heel veel mensen bij Hem (Lucas 12,1), maar Jesus heeft vooral tot de leerlingen gesproken. Maar nu richt Hij zich een tweede maal tot de menigte. Hij gebruikt een strenge toon.

Hij zet hen aan tot oordelen. Ze moeten tot het juiste oordeel komen op basis zijn komst van Jesus. Met Hem is een nieuwe tijd begonnen, de eindtijd. Voortaan bekijkt men het nu-moment vanuit die eindtijd. Dat moet de nodige klaarheid brengen om uit te maken wat rechtvaardig is. Dat moet helpen inzien dat men zich moet verzoenen met zijn tegenstanders. Eens te meer heeft ons gedrag alles te maken met geloof in Jesus.

En men moet uit zichzelf tot dit oordeel komen. Dat is mogelijk, zegt Jesus. Het is zo eenvoudig als het voorspellen van het weer, waar men in Palestina blijkbaar heel goed in is. Onfeilbaar voorspellen ze dat er regen of hitte komt. Even onfeilbaar moeten ze op basis van Jesus' komst tot het juiste oordeel komen omtrent rechtvaardigheid en goede relaties.

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft in dit kader gesproken over de tekenen van de tijd. Evangelie en geschiedenis moeten samengebracht worden. Op basis van het evangelie en door het juist lezen van de tekenen van de tijd moeten christenen tot attitudes en daden komen, die beantwoorden aan de oordeelscriteria van Jesus, de Mensenzoon, op het eind van de tijd.

Het Woord in mijn leven

Probeer ik soms het nu te bekijken vanuit de eindtijd? Schat ik de grote betekenis van Jezus' komst juist in? Trek ik er de juiste gevolgen uit? Verzoen ik mij voldoende met mijn tegenstanders? Met wie zou ik me best verzoenen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
U bent onze grote Heer,
de Mensenzoon van de eindtijd.
U maakt ons allen gelijk:
broers en zussen van elkaar,
kinderen van dezelfde Vader,
geroepen om in vrede te leven.
Geen tegenstanders, geen vijanden.
Enkel verzoening en gemeenschap.
Help ons, grote en goede Heer,
om tot die verzoening te komen,
en gemeenschap op te bouwen.
Want zo bereiden we ons voor
op de komst van de eindtijd,
het eeuwige leven bij de Vader.
Leer ons de teken van de tijd verstaan
en er de juiste conclusies uit te trekken
op basis van Uw woorden en daden. Amen.

© Eric Haelvoet 2016