



Bezinning 520: De heilige Geest helpt ons

Lucas 12,8-12 = weekdagen 28° week zaterdag

Het Woord

[Jezus zei:] 'Ik zeg jullie: iedereen die Mij erkent bij de mensen, zal ook door de Mensenzoon worden erkend bij de engelen van God. Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal verloochend worden bij de engelen van God. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest, zal niet worden vergeven. Wanneer ze jullie voor de synagogen en de autoriteiten en het gerecht slepen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je je moet verdedigen of wat je moet zeggen, want de heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

In het eerste gedeelte van de tekst staat de relatie van de gelovige met Jezus Christus centraal. Meer precies het christelijk getuigenis van de gelovige voor de mensen. Wie over Jezus getuigt, zal een enorm geschenk krijgen van Hem. Want wat volgt, gaat gelovig gezien over het meest plechtige moment van de hele mensengeschiedenis, met name het oordeel op het einde van de tijden. De engelen vertegenwoordigen de hele hemel, met de Vader, de Geest en Jezus in het centrum. Jezus zal als Mensenzoon het eindoordeel uitspreken over elke mens. Hij zal het opnemen voor wie over Hem getuigt. Dat betekent automatisch ook het onthaal in het eeuwige leven. Hoe zullen we dit perspectief ooit volkomen inschatten?

Dan volgt een taai element: wie de heilige Geest lastert, zal niet worden vergeven. We moeten heel voorzichtig omgaan met deze uitspraak. Petrus verloochende Jezus driemaal, maar kreeg vergiffenis. Zijn tranen bewijzen dat het over een kortstondige zwakheid gaat. Men kan Jezus ook verloochenen uit onwetendheid. Ook dat wordt vergeven. Maar de volgehouden, hardnekkige weerstand tegen de werking van de heilige Geest in zijn leven, dat wordt door Jezus als zeer ernstig omschreven. De Geest geeft immers de kracht om te getuigen over Jezus, zelfs in zeer vijandige situaties zoals een rechtszaak. Men kan dus nooit zeggen dat het onmogelijk is om voor Jezus te getuigen.

Er is een derde element. Jezus bemoedigt zijn leerlingen. Ze moeten niet vrezen. Ze mogen bouwen op de heilige Geest. Hij zal de christenen altijd bijstaan, zeker en vooral in heel moeilijke omstandigheden. Het is duidelijk dat Jezus zelf een onwankelbaar vertrouwen stelde in de werking van de heilige Geest in zijn leven.

Het Woord in mijn leven

In welke omstandigheden vind ik het moeilijk om voor Jezus te getuigen? In welke situaties is het gemakkelijk? Hoe groot is mijn zicht op het 'eeuwig leven'? Is het me al eens overkomen dat de Geest mij de woorden geeft om in een moeilijke situatie voor Jezus te getuigen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U steunde altijd op de heilige Geest.
Hij was U zeer nabij.
U zendt Hem naar ons,
naar elke christen.
Hij inspireert en steunt ons.
Hij geeft ons de juiste woorden
om over U te getuigen.
Zelfs in moeilijke situaties
zal Hij er altijd zijn.
Dat vervult ons hart met vertrouwen
en met diepe vreugde.
Laat ons allen eens thuis komen
bij U, de Heer van het leven. Amen.

© Eric Haelvoet 2016