



Bezinning 518: Profeten en Gods Woord

Lucas 11,47-54 = wekdagen 28° week donderdag

Het Woord

[Jezus zei:] 'Wee jullie, want jullie bouwen graftomben voor de profeten, terwijl jullie voorouders hen hebben gedood. Jullie zijn getuigen die instemmen met daden van jullie voorouders, want zij hebben hen gedood en jullie bouwen de tomben! Daarom heeft God in zijn wijsheid gezegd: "Ik zal profeten en apostelen naar hen zenden, maar ze zullen sommigen van hen doden en anderen vervolgen." Voor het bloed van al de profeten dat sinds de grondvesting van de wereld vergoten is, zal van deze generatie genoegdoening worden geëist, van het bloed van Abel tot het bloed van Zecharja, die omkwam tussen het brandofferaltair en het heiligdom. Ja, Ik zeg jullie, van deze generatie zal genoegdoening worden geëist! Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen. Zelf zijn jullie niet binnengegaan, en anderen die wel binnen wilden gaan, hebben jullie tegengehouden.' Toen Hij het huis verliet, waren de schriftgeleerden en de Farizeeën uitzinnig van woede. Ze begonnen Hem over van alles uit te vragen, in een arglistige poging om Hem te betrappen op een ongeoorloofde uitspraak.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Na drie wee-uitspraken tegen de farizeeën, richt Jezus ook drie wee-uitspraken tot de wetgeleerden, waarvan we hier nummer twee en drie horen. Jezus klaagt de reacties aan van de voorouders en zijn generatie tegen de profeten. Vele profeten werden gedood, van Abel tot Zecharja, van de eerste bladzijden van de Schrift tot de laatste. Jezus is de ultieme profeet en Hij weet dat ook Hij zal gedood worden. Hij stelt zijn toehoorders verantwoordelijk: in plaats van hun leven te richten naar de boodschappen van de profeten, en dus van God, bouwen ze enkel graftomben voor hen.

Ondanks alles blijft God echter profeten en apostelen zenden. Hij verliest zijn vertrouwen in de mens niet. Hij blijft hopen op bekering.

Eigenlijk roept Jezus de wetgeleerden op tot bekering, ook op basis van zijn eigen boodschappen. Maar Hij weet dat die bekering er niet zal komen. Juist daarom spreekt Hij zo scherp. Het stelt ook ons voor de vraag hoe groot onze bereidheid is ons te bekeren op het woord van profeten uit het verleden en onze eigen tijd.

De wetgeleerden krijgen ook kritiek van Jezus omdat ze hun kennis van de Wet, Gods eigen Woord, niet ontsluiten voor de mensen. Neen, ze sluiten de toegang tot Gods Woord af. Het is een oproep aan iedereen die het Woord van God overbrengt aan anderen, om mensen binnen te leiden in de kernboodschappen van God, die altijd gericht zijn op menselijkheid en bevrijding.

Het Woord in mijn leven

Hoe reageer ik als een profetisch woord mij confronteert met negatieve elementen in mijn levenswijze? Durf ik een profetisch woord spreken, ook als de ander negatief reageert? Leg ik Gods Woord uit op een bevrijdende wijze, als blijde boodschap?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent de ultieme profeet.
In naam van God
en door Hem gezonden,
hebt U bevrijding gebracht
en grote menselijkheid.
Sommigen reageerden negatief
en hebben U gedood,
het lot van vele profeten.
Geef ons de kracht
ons resoluut te bekeren
als een profetisch woord
ons confronteert met onze schaduwen.
Geef ons Uw eigen moed
om profetisch te spreken
in situaties van onrecht,
voor mensen die God niet kennen,
altijd gericht op menselijkheid
naar de maatstaven van de Vader. Amen.

© Eric Haelvoet 2016