



## Bezinning 517: Binnen- en buitenkant

Lucas 11,42-46= wekdagen 28° week woensdag

### Het Woord

[Jezus zei:] 'Maar wee jullie Farizeeën, want jullie geven tienden van munt, wijnruit en andere kruiden, maar gaan voorbij aan de gerechtigheid en de liefde tot God. Je zou het een moeten doen zonder het andere te laten. Wee jullie farizeeën, want jullie zitten graag op een ereplaats in de synagoge en worden graag begroet op het marktplein. Wee jullie, want jullie zijn als ongemarkeerde graven waar de mensen overheen lopen zonder het te weten.' Daarop zei een wetgeleerde tegen Hem: 'Meester, door die dingen te zeggen, beledigt U ook ons.' Maar Jezus zei: 'Wee ook jullie, wetgeleerden! Want jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op, maar raken die zelf met geen vinger aan.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Jezus is al even bezig met zijn kritiek op de farizeeërs. Hier voegt Hij drie wee-uitspraken toe. Ze betalen de tempelbelasting op groenten die niet echt van belang zijn zoals munt en wijnruit. Ze worden graag geëerd door vooraan te zitten in de synagoge en op de markt gegroet te worden. Dit zijn uiterlijke zaken, in schril contrast met hun binnenkant. Jezus gebruikt daar het woord graf voor. Het graf maakt de mensen zeer onrein.

Jezus klaagt in feite het scherp contrast aan tussen hun buitenkant die er mooi uitziet, en hun bedorven binnenkant. Hij geeft ook de oorzaak: ze zijn niet gericht op het oordeel en de liefde van God. De liefde van God woont niet in hun hart.

Je zou ook kunnen zeggen dat ze Gods bedoeling volkomen omkeren. God heeft zowel de binnen- als de buitenkant geschapen. Maar ze maken totaal iets anders van hun binnenkant dan God wil.

Ook de wetgeleerden krijgen drie wee-uitspraken, waarvan we hier de eerste krijgen. Ze interpreteren de wet zo, dat hij de mensen niet bevrijdt en hun dus geen vreugde schenkt. Hun interpretatie van de wet bestaat uit een eindeloze reeks details, die de mensen juist ondraaglijk belasten. En dat terwijl ze zelf die details niet naleven. Hun wetsinterpretatie dient dus om de mensen te onderdrukken, terwijl God de mensen wil bevrijden.

## Het Woord in mijn leven

Hoe groot is de tegenstelling tussen mijn innerlijkheid en mijn buitenkant? Op welk punt moet ik mijn binnenkant corrigeren? Leeft Gods liefde voor de mensen voldoende in mij? Beleef ik voldoende wat ik van anderen verwacht? Is mijn denken en handelen gericht op de bevrijding van mensen?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,  
Gods liefde leeft in U.  
U bent Gods liefde.  
Daardoor bevrijdt U ons  
van alles wat ons beknelt.  
Vervul ons denken en hart  
met de liefde van God  
zodat we anderen bevrijden.  
Want zo heeft God het gewild:  
dat zijn liefde in ons woont  
en door ons mensen bevrijdt  
van wat hen gevangen houdt. Amen.

© Eric Haelvoet 2016