



Bezinning 515: Van riten naar daden

Lucas 11,37-41 = wekdagen 28° week dinsdag

Het Woord

Toen Hij uitgesproken was, nodigde een Farizeeër Hem uit voor de maaltijd. Hij ging naar binnen en ging aan tafel aanliggen. Toen de Farizeeër dat zag, verwonderde hij zich erover dat Hij zich niet eerst gewassen had voor de maaltijd. Maar de Heer zei tegen hem: 'Ach, jullie Farizeeën! De buitenkant van de beker en de schotel reinigen jullie, maar jullie eigen binnenkant is vol roofzucht en slechtheid. Dwazen, heeft Hij die de buitenkant gemaakt heeft, niet ook de binnenkant gemaakt? Geef liever de inhoud van beker en schotel als aalmoes, dan is niets meer onrein voor jullie!'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus wast zijn handen niet voor de maaltijd. Dat is nochtans een ritueel voorschrift. Dus geen hygiënisch advies. Voor de Farizeeër maakte het contact van Jezus met demonen en het gewone volk, ook 'zondaars' genoemd, Hem onrein. Daarom moest Hij zich ritueel reinigen.

Maar Jezus trekt een wissel en laat de trein op een ander spoor verder rijden. Van het rituele naar de ethiek. Van rituele handelingen naar handelingen van goedheid. Enerzijds klaagt Hij de slechte daden aan. Die maken de mens onrein. Daarom is Jezus niet onrein geworden: door demonen uit te drijven en zijn contacten met gewone mensen deed Hij namelijk veel goed. En Hij roept op om aalmoezen te geven. Met andere woorden om goede daden te stellen. Daden van barmhartigheid, vooral voor wie in nood is. Dat maakt de mens rein.

Hiermee verwijst Hij naar een vers uit het Eerste Testament: 'Vrijgevigheid behoedt je voor een vroegtijdige dood en neemt al je zonden weg' (Tobit 12,9a). Eens te meer wordt dus duidelijk welk een centrale plaats ons handelen inneemt in ons christelijk geloof.

Het Woord in mijn leven

Hecht ik teveel belang aan uiterlijke ritens en te weinig aan het handelen? Ben ik erop uit om te geven aan wie in nood is? Geef ik voldoende?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U laat zien
hoe relatief ritens zijn.
Ons ethisch handelen
is veel belangrijker.
Juist onze goede dadens
maken ons rein.
Want zo beantwoorden we
aan de wil van de Vader,
die ons heeft geschapen.
Hij schiep ons om lief te hebben
en de behoeftigen te helpen.
Geef dat het geven
hoog in onze christelijke vlag staat,
vooral door concrete dadens
en niet alleen door onze woorden. Amen.

© Eric Haelvoet 2016