



Bezinning 514: Wijsheid en bekering

Lucas 11,29-32 = veertigdagentijd 1° week woensdag en weekdagen 28° week maandag

Het Woord

Toen er steeds meer mensen toestroomden, zei Hij: 'Dit is een verdorven generatie! Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona. Zoals Jona een teken was voor de inwoners van Nineve, zo zal de Mensenzoon een teken voor deze generatie zijn. Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met de mensen van deze generatie opstaan en hen veroordelen, want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier zien jullie iemand die meer is dan Salomo! Op de dag van het oordeel zullen de Nivevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij hadden zich bekeerd na de prediking van Jona, en hier zien jullie iemand die meer is dan Jona!

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

De toon is streng. Alleen al het woord dat Jezus gebruikt om de mensenmassa te beschrijven, is vrij negatief. Het woord 'generatie' heeft in de Bijbel namelijk vaak de negatieve betekenis van ongeloof. En juist dat klaagt Jezus aan. Van het geloof in Jezus krijgen we hier twee wezenlijke aspecten.

Tweemaal verwijst Jezus naar Jona. Jona is een profeet die erin slaagt de als erg wreed bekend staande Ninevieten tot totale bekering te brengen. Maar de toehoorders van Jezus bekeren zich niet, ofschoon Jezus meer is dan de profeet Jona. Meer dan elke profeet. Ze vragen een teken, maar komen niet tot bekering om in Jezus te geloven door te leven naar zijn boodschap.

Jezus verwijst ook naar de koningin van Seba ten Zuiden van Israël (1 Koningen 10,1-13). Zij kwam de wijze koning Salomo bezoeken te Jeruzalem en erkende dat de wijsheid van Salomo nog groter was dan over hem verteld werd. Maar Jezus is wijzer dan de meest wijze koning. En toch erkennen Jezus' tijdgenoten zijn wijsheid niet.

Het is opmerkelijk dat zowel de Ninevieten als die koningin niet-joden zijn. Jezus stelt hen tot voorbeeld. En zij zullen de joden op het einde van de tijd veroordelen. Nogmaals zet Lucas Jezus' universalisme dus in de verf.

Het Woord in mijn leven

Schat ik Jezus' wijsheid naar waarde? Indien niet, wat en wie kan me daarbij helpen? Indien wel, is Jezus' wijsheid voldoende geïntegreerd in mijn denken en handelen? Kom ik tot bekering door Jezus' Woord? Indien niet, wie en wat kan me daarbij helpen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
U bent heel wijs,
wijzer dan Salomo.
U roept op tot bekering,
meer dan Jona deed.
Meer dan een wijze bent U,
meer dan elke profeet.
Geef dat we ons bekeren
op Uw Woord,
door Uw Woord,
naar Uw Woord toe,
volgens Uw woord.
Geef dat we in U geloven,
ons tot U bekeren
en leven naar Uw Woord. Amen.

© Eric Haelvoet 2016