



Bezinning 510: Verrijzenis in het leven

Lucas 9,37-43a ¹

Het Woord

Toen ze de volgende dag de berg afdaalden, kwam een grote menigte Jezus tegemoet. Opeens begon een man in de menigte luid te roepen: 'Meester, ik smeed U, help mijn zoon, want hij is mijn enige kind. Telkens weer neemt een geest bezit van hem, en dan begint hij opeens te schreeuwen en krijgt hij stuip trekkingen en komt het schuim hem op de lippen te staan. En de geest wil hem pas loslaten wanneer hij hem bont en blauw heeft geslagen. Ik heb Uw leerlingen gesmeekt om hem uit te drijven, maar dat konden ze niet.' Jezus zei: 'Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet ik bij jullie blijven en jullie nog verdragen? Breng uw zoon hier.' Terwijl de jongen naar Hem toe liep, gooide de demon hem op de grond en liet hem stuip trekken. Maar Jezus sprak de onreine geest op strenge toon toe, genas de jongen en gaf hem terug aan zijn vader. Allen waren met stomheid geslagen vanwege de grootheid van God.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Dit verhaal speelt zich direct na Jezus' transfiguratie af. Op de berg bevindt Jezus zich in het gezelschap van Mozes en Elia en een stem uit de wolk noemt Hem 'bemind Zoon'. Die uitzonderlijke ervaring van God en de hemel doet Jezus niet het contact met de harde, pijnlijke werkelijkheid verliezen. Authentiek geloof drijft juist naar mensen met diep lijden toe.

Een man is volgens evangelische normen uitzonderlijk lang aan het woord. Het toont hoe diep zijn lijden is. Zelfs na het smeekgebed van deze wanhopige vader zet de evangelist nog eens extra de gruwelijke ellende in de verf. Er is sprake van een geest, maar wij herkennen er epilepsie in.

De leerlingen hebben niet de kracht om de jongen te genezen. Jezus spreekt profetische woorden, die Hij uit de Schrift haalt (Deuteronomium 32,5). Hij brengt geloof en nodigt uit tot geloof, maar Hij botst tegen ongelof aan. Zelfs bij zijn leerlingen.

Alleen Jezus kan dus deze jongen genezen. Wat Hij ook doet. En Hij geeft hem terug aan zijn vader, net als Hij te Naïm een enige zoon aan zijn moeder teruggaf (Lucas 7,15). Het is een echt

¹ Deze tekst komt niet voor de in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdays.

verrijzenisverhaal in het volle leven. Allen zijn uit het veld geslagen: ze wisten niet dat God zo groot is. Dat wil zeggen dat ze in Jezus' genezend optreden God zelf erkennen.

Het Woord in mijn leven

Drijven mijn diepste en meest hoogstaande religieuze ervaringen me naar mensen die diep lijden? Breng ik mijn diepe ellende smekend bij Jezus Christus? Welke plaats heeft het smeekgebed in mijn leven? Bid ik ook voor het lijden van andere mensen? Ken ik een dergelijk verrijzenisverhaal?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent een met de Vader
en sterk bewogen
door de ellende van mensen.
Ons lijden raakt U in het hart
en wekt Uw medelijden op,
dat tot concrete hulp leidt.
U brengt verrijzenis
waar mensen gekluisterd zijn
in allerhande vervreemding,
in dodelijk, onmenselijk leed.
Ik smeed U, Heer,
blijf verrijzenis bewerken
voor hen die zwaar lijden.
En laat mij zien
hoe waar ik mensen kan doen opstaan
uit hun diepe put. Amen.

© Eric Haelvoet 2016