



Bezinning 51: Gelukkig die U gedragen heeft

15 augustus ABC-jaar: Maria-Tenhemelopneming: avond: Lucas 11:27-28

Het Woord

Terwijl Hij dit zei, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep tegen Hem: 'Gelukkig de schoot die U gedragen heeft en de borsten waaraan U gedronken hebt!' Maar Hij zei: 'Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

In dit kort stukje evangelie verwijst een volkswrouw naar de bloedverwantschap met Jezus, nog wel de meest intieme bloedband, die van moeder-zoon. Ze gebruikt daarvoor woorden voor de meest moederlijke organen van de vrouw. Maar Jezus plaatst daar ver bovenuit een heel ander verwantschap, dat van het samen luisteren naar het woord van God en het leven naar dat woord. Met die woorden beschrijft Jezus de essentie van zijn eigen identiteit en meteen de kern van het christelijke geloof.

Natuurlijk gaat het over een valse tegenstelling: alsof Maria niet zou geluisterd hebben naar Gods Woord en er niet naar geleefd zou hebben. Juist integendeel! Ze is zelfs het model van de goede christen. In Lucas 2:19.51 zien we dat Maria het Woord van God in haar hart bewaart (luisteren) en beleeft. Ja, ze is zozeer model van christelijk leven, dat ze ons voorgaat naar het einddoel, de hemel. Dat is wat we op 15 augustus vieren: het Pasen van Jezus is het Pasen van Maria en zal ook ons Pasen worden.

Het Woord in mijn leven

Plaats ik in mijn leven het 'luisteren naar Gods Woord en ernaar leven' boven mijn bloedverwantschappen? Hoe wordt het 'luisteren naar Gods Woord' concreet in mijn leven? Leidt het luisteren naar Gods Woord tot beleving ervan, tot daden? Maakt het Pasen van Jezus en het Pasen van Maria een hoopvolle optimist van mij?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
Gij zijt ons voorgegaan
in het luisteren en beleven
van het Woord van Uw en onze Vader.
Ook Uw moeder Maria is ons daarin voorgegaan:
eerste christen, opgenomen bij U in de hemel.
Leid ook ons naar dat heerlijke einddoel.
Toon ons de weg
en geef ons de kracht om vol te houden. Amen.

© Eric Haelvoet 2012