



Bezinning 509: Getuigen

Lucas 9,23-26(27)¹ = 5 februari H. Agatha en 23 april H. Joris

Het Woord

Tegen allen zei Hij: 'Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schade toebrengt? Wie zich schaamt voor Mij en Mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer Hij komt in de stralende luister die Hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. *Ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn, niet zullen sterven voor ze het Koninkrijk van God hebben gezien.'*

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Het gebeurt zelden dat Jezus in de drie synoptische evangeliën zo vaak in de ik-taal spreekt. Hier zelfs tot 'allen', dus niet enkel de dichte kring rond Hem. Allen, daar mogen we onszelf gerust bij rekenen. Hij biedt het Koninkrijk van God aan en nodigt iedereen uit Hem te volgen en mee te bouwen aan dat Rijk. Wie vrij kiest om daarin mee te gaan, moet goed weten dat dit niet eenvoudig is. Hijzelf heeft nog maar net zijn lijden en dood door moord aangekondigd (Lucas 9,22). Zo moeten zijn volgelingen het offer en het lijden aanvaarden, zelfs dagelijks. Alleen zo kan men Jezus volgen.

Jezus houdt er rekening mee dat mensen zich voor Hem schamen. In onze cultuur is er veel religieuze schaamte. Vele christenen hebben het moeilijk om sereen en toch duidelijk voor anderen over hun geloof te getuigen. Het is een ontkenning van Christus. Christen zijn vraagt wel eens vaker moed. Niet toevallig is de betekenis van martelaar 'getuige'. Het Griekse woord voor getuige is 'martyr' en voor getuigenis 'martyrion'.

Jezus spreekt dan een voorspelling uit: enkelen van zijn toehoorders zullen het Koningschap zien voordat ze zullen sterven. De vraag is wat 'het Koningschap van God zien' betekent. Het wil zeggen dat sommigen de verrezen Heer Jezus Christus zullen zien verschijnen (vergelijk met Handelingen 1,3).

¹ Alleen de verzen 23-26 worden gelezen op deze twee heiligenfeesten. Vers 27 staat daarom *cursief*.

Het Woord in mijn leven

Wanneer is het gemakkelijk en wanneer is het moeilijk voor mij om van mijn christelijk geloof te getuigen? Waarom gemakkelijk en waarom moeilijk? Draag ik letterlijk dagelijks een kruisje? Schaam ik me (soms) over mijn geloof in Jezus Christus? Kan ik zeggen dat ik het Rijk van God al heb gezien?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
nooit schaamt U zich
over iemand onder ons
want U hebt ons lief.
Vergeef ons alstublieft
dat we ons soms wel
eens voor U schamen,
een gebrek aan liefde voor U.
Geef ons de kracht
ons dagelijks kruis te dragen.
Leer ons van harte aanvaarden
dat offer en lijden
deel uitmaken van geloof in U.
U hebt U altijd opgeofferd
voor het heil van mensen.
U bleef trouw in het lijden,
tot zelfs op het kruis.
Geef dat ook wij trouw blijven
dagelijks, tot op het einde. Amen.

© Eric Haelvoet 2016