



Bezinning 508: Van sensatie naar geloof

Lucas 9,7-9 = wekdagen 25° week donderdag

Het Woord

Herodes, de tetrarch, hoorde wat er allemaal gebeurde en raakte in grote verwarring omdat sommigen zeiden dat Johannes uit de dood was opgestaan, terwijl anderen beweerden dat Elia was verschenen, en weer anderen dat een van de oude profeten was opgestaan. Herodes zei: 'Johannes heb ik laten onthoofden; wie is dan degene over wie ik dergelijke dingen hoor?' Hij zocht naar een gelegenheid om Hem te ontmoeten¹.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

In 4 voor Christus verdeelde Herodes de Grote zijn rijk per testament over vier zonen. Hier gaat het over Herodes Antipas die viervorst over Galilea was. Dus treedt Jezus op in zijn machtsgebied. Hij hoort veel over die bijzonder man. Over Jezus wordt veel gezegd. In de drie gevallen – Johannes de Doper, Elia of een van de profeten – gaat het over profeten. Maar telkens schort er iets aan. Jezus noemde Johannes immers 'meer dan een profeet' (Lucas 7,26). De Schrift zegt over de profeet Elia dat hij zou terugkeren aan het einde van tijd. In zekere zin is die eindtijd al begonnen met Jezus, maar het eindoordeel is er nog helemaal niet. Dat een van de profeten zou opgestaan zijn, botst met het evangelisch geloof dat Jezus pas na zijn dood verrijst. De verrijzenis is wel een geloofspunt, maar nog geen gegeven.

Herodes Antipas stelt zich wel de centrale vraag van de vier evangeliën: wie is Jezus? Met die vraag zit hij op het goede spoor. Maar de weg om die vraag te beantwoorden, loopt dood. Hij wil immers Jezus zien. Later in het evangelie wordt duidelijk waarom. Tijdens Jezus' proces krijgt Antipas Jezus inderdaad te zien. Daar wordt zijn bedoeling duidelijk: hij hoopte Hem een wonder te zien doen (Lucas 23,8). Hij is uit op het live meemaken van het buitengewone. De op sensatie beluste mens.

Het mankeert hem aan het belangrijkste, iets wat Jezus altijd weer herhaalt: geloof. Dat wil zeggen overgave, beschikbaarheid, vertrouwen stellen in en in daden omzetten wat Jezus zegt.

¹ De Naardense Bijbel (2014) geeft niet 'ontmoeten' maar 'zien'.

Het Woord in mijn leven

Wat doe ik om te zoeken wie Jezus is? Waar vind ik Hem (het meest)? Hoe omschrijf ik Jezus het liefste?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
U willen zien,
uit sensatiezucht
of zin voor het spektakel
is een doodlopend straatje.
Alleen geloof laat zien
wie U werkelijk bent.
In overgave ligt de sleutel.
Door te doen wat U vraagt
wordt Uw identiteit duidelijk.
Openbaar U aan ons
en laat duidelijk zien
wat dat van ons vraagt. Amen.

© Eric Haelvoet 2016