



Bezinning 502: Bemoediging voor verkondigers

Lucas 8,16-18 = wekdagen 25° week maandag

Het Woord

[Jezus zei:] 'Wie een lamp heeft aangestoken, dooft hem niet meteen weer door hem te bedekken en zet hem ook niet onder een bed, nee, hij plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt, het licht ziet. Want niets dat verborgen is, blijft geheim; alles wat verborgen is, zal bekend worden en aan het licht komen. Let dus goed op hoe jullie luisteren: want wie iets heeft, zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij denkt te hebben, worden ontnomen.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Deze korte tekst kan men niet correct begrijpen los van de parabel over het zaad, die hieraan vooraf gaat. Het zaad valt op vier soorten ondergrond: de weg, rotsgrond, tussen distels en in goede grond. In de drie eerste gevallen draagt het zaad geen vrucht. Alleen in de goede grond brengt het veel vrucht voort, zelfs honderdvoudig. Het zaad staat voor het Woord van God. En de goede grond voor een edel hart. Het Woord dat in een edel hart mag ontkiemen, draagt vele vruchten in goede daden en in liefdevol gedrag.

Die goede daden en het liefdevol gedrag stelt Jezus hier gelijk aan een lamp, aan licht. Dat moet schijnen, zodat iedereen het kan zien. Het Woord van Gods Rijk mag dus niet geheim blijven, maar moet juist breed uitstralen, zelfs zo breed mogelijk. Meer door daden dan door veel woorden.

Maar er staat meer: we moeten op de juiste manier naar Gods Woord luisteren. Namelijk zo, dat het Woord veel vrucht draagt in ons gedrag. Wie dat doet, ziet zijn geloof groeien. Voor wie dat niet doet, blijft het Woord abstract en zonder consequenties in het dagelijkse leven. Daardoor sterft het weinige geloof dat er is, heel snel weer af. De goede daden zijn dus nodig om het geloof te laten groeien. Zonder sterft het af.

Maar er staat nog meer in deze kleine tekst: 'Alles wat verborgen is, zal bekend worden en aan het licht komen.' Het is dus onmogelijk dat het Woord van God verdwijnt. De mens kan het niet verduisteren. God staat er garant voor dat het bekend gemaakt wordt. Dit is een zeer

bemoedigende boodschap voor wie het Woord verkondigt, zowel in daden als in woorden of hoe dan ook.

Het Woord in mijn leven

Straalt Gods Woord in mijn daden als licht voor vele mensen? Heb ik de ervaring dat mijn geloof groeit door mijn handelen vanuit mijn geloof? Vertrouw ik erop dat Gods Woord bekend gemaakt wordt en goede vruchten draagt?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U hebt Gods Woord gesproken,
het kwistig rondgestrooid.
U bent zelf het licht van God
dat elke duisternis verlicht.
Laat ons het Woord zo ontvangen
dat het vele vruchten draagt
in alles wat we doen.
Laat ons geloof op die manier
steeds verder en dieper groeien.
Laat Uw licht door ons heen schijnen
voor alle mensen die we ontmoeten.
We vertrouwen op U:
het Woord zal breed uitstralen
als Licht dat alle duisternis verdrijft. Amen.

© Eric Haelvoet 2016