



## Bezinning 499: Armen, tollenaars en zondaars

Lucas 7,24-30 = advent 3° week donderdag

### Het Woord

Toen de afgezanten van Johannes vertrokken waren, zei Hij tegen de menigte over Johannes het volgende: 'Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die zich in fraaie gewaden hulde? Welnee, want wie voorname kleding draagt en in weelde leeft, woont in een paleis. Wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg Ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat: "Let op, Ik zend Mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen." Ik zeg jullie: van allen die geboren zijn uit een vrouw is niemand groter dan Johannes, maar in het Koninkrijk van God is de kleinste nog groter dan hij.<sup>1</sup> Alle mensen die dit hoorden, ook de tollenaars, brachten hulde aan God en zijn gerechtigheid: zij hadden zich immers door Johannes laten dopen. Maar de Farizeeën en wetgeleerden verwierpen het plan van God: zij hadden zich immers niet door hem laten dopen.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

In deze tekst bepaalt Jezus de juiste waarde van Johannes de Doper. Enerzijds noemt Hij hem 'groter dan een profeet'. Johannes de Doper kondigde niet alleen de Messias aan, maar hij was ook het scharnier tussen de geschiedenis van Israël en het Koninkrijk van God. Daarom noemt Jezus hem meer dan profeet.

Anderzijds staat Johannes niet binnen het Koninkrijk. Zoals Mozes niet binnenging in het Beloofde Land (Deuteronomium 32,52), ging Johannes niet binnen in het Rijk van God, door Jezus aanwezig gesteld. De komst van het Rijk van God is zo belangrijk dat allen die er wel binnen staan, door Jezus groter genoemd worden dan Johannes de Doper, die dus meer is dan een profeet. Het toont aan hoe belangrijk het Rijk van God is.

Wie staan wel in het Rijk? Zeker niet de Farizeeën en wetgeleerden. Ze lieten zich niet door Johannes dopen. Het was immers een doopsel van vergiffenis van zonden. Maar dan moet je wel eerst je zonden inzien en belijden. Wie lieten zich wel dopen? Armen, tollenaars en zondaars.

---

<sup>1</sup> In sommige vertalingen staat hier het teken dat aanduidt dat Jezus eindigt met spreken. De meeste teksten laten Jezus hier gewoon verder vertellen. Ik heb gekozen voor deze laatste optie.

Jezus richt zich dus tot de kleinsten. Hij prijst hen omdat ze hun zonden inzien en belijden en zich tot God bekeren. Dat is het hart van zijn zending. Zo ontstond er verdeeldheid binnen het volk Israël.

### **Het Woord in mijn leven**

Kan ik mijn kleinheid bekennen om binnen te gaan in het Rijk van God? Reken ik mezelf onder de 'armen, tollenaars en zondaars?' Bekijk ik iedere mens als iemand die altijd een nieuwe start kan nemen? Gun ik hun die nieuwe kansen?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
met U begint het Rijk van God,  
de ruimte waarin God heerst.  
Iedereen kan er binnengaan,  
als hij zich laat dopen met zijn liefde  
na de belijdenis van zijn zonden.  
In het Rijk van God zijn we allen  
'armen, tollenaars en zondaars.'  
Van U krijgen we altijd nieuwe kansen,  
telkens weer, heel ons leven lang.  
Vervul ons met dezelfde liefde,  
die ruimte en toekomst geeft  
aan elke mens, telkens weer. Amen.

© Eric Haelvoet 2016