



Bezinning 498: Geen oordeel maar heil

Lucas 7,18-23 = advent 3° week woensdag

Het Woord

Johannes kreeg van zijn leerlingen bericht over al deze gebeurtenissen. Hij riep twee van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer, aan wie ze moesten vragen: 'Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?' Toen de mannen bij Hem gekomen waren, zeiden ze: 'Johannes de Doper heeft ons naar U gezonden om U te vragen: "Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?"' Hij genas toen juist veel mensen van ziekten en allerlei aandoeningen en van boze geesten en Hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug. Hij antwoordde: 'Zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben: blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt; aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Johannes zit in de gevangenis, al een hele tijd (Lucas 3,20). Zelfs al van voor het moment dat Jezus zijn openbaar leven begint. Maar blijkbaar verblijven enkele leerlingen van hem in Jezus' gezelschap en vertellen hem alles wat ze zien gebeuren. Maar het vergaat Johannes zoals het wellicht vele christenen in de gevangenis vergaat: hij twijfelt. Heeft hij zijn leven wel voor de juiste persoon ingezet? Is zijn geloof op de juiste basis gebouwd? Beantwoordt Jezus wel aan zijn beeld van de Messias, in zijn terminologie 'de Komende'?

Want Johannes had het over iemand die het oordeel brengt van het einde van de tijd, zuivering door het onblusbaar vuur; Hij moet de dorsvloer zuiveren en het kaf verbranden ... (Lucas 3,17). Maar zijn leerlingen komen zeggen dat Jezus gaat eten bij tollenaars en zondaars, liefde voor de vijand verkondigt, oproept niet te oordelen over anderen en Hij schenkt vergiffenis aan zondaars (Lucas 7,36-50). Is Jezus dus wel de Messias?

Het valt op dat Jezus niet uitdrukkelijk ja of neen antwoordt. Zegt Hij 'ja', dan bevestigt Hij het beeld van Johannes over de Messias. Zegt Hij 'neen', dan verraadt Hij zijn roeping en zending. Daarom antwoordt Hij inhoudelijk: welke Messias is Hij? Kort: Hij brengt het heil, op de eerste plaats aan zieken en armen. En Hij geeft Johannes een steunpunt in de Schrift: Jezus vervult de

beloften van Jesaja.¹ Alhoewel niet volledig: Jezus laat duidelijk de 'oordeelselementen' weg. Er is namelijk geen sprake van de dag van de wraak en het uitroeien van de slechten. Ja, Jezus is de Messias, maar een Messias die het heil brengt en het evangelie verkondigt, vooral aan de arme en zieke mensen.

Het Woord in mijn leven

Welke plaats hebben wraak en oordeel in mijn geloofsbeleving? Zie ik wie Jezus werkelijk is? Hoe groot is mijn zorg voor arme en zieke mensen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
velen stellen zich vragen over U.
We twijfelen, zijn onzeker.
Ons geloof is niet onverdeeld 'ja'.
Geef ons de juiste inzichten
om ons beeld over U uit te zuiveren,
af te stellen op Uw evangelie,
op wat U doet en zegt.
Maak ons steeds meer aan U gelijk,
vooral door onze zorg
voor arme en zieke mensen.
En als we zelf arm en ziek zijn,
zend ons dan Uw boodschappers
die zo handelen en spreken
dat we U en Uw heil ervaren. Amen.

© Eric Haelvoet 2016

¹ Jesaja 26,19; 29,18-19; 35,5-6; 61,1.