



## Bezinning 494: Godsopenbaring 4 <sup>1</sup>

Johannes 16,12-15 = Drie-eenheid C-jaar

### Het Woord

Jezus zei: 'Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Jezus openbaart nogmaals en alweer met andere accenten tijdens het Laatste Avondmaal aan de elf leerlingen wie God is. De Vader, de Zoon en de heilige Geest spelen de hoofdrol in zijn woorden. Jezus verwijst naar de Geest en naar de Vader. De Geest zal zeggen wat Hij hoort van de Vader en de Zoon. Jezus deelt alles met de Vader en de Vader deelt alles met de Zoon.

De Geest verheerlijkt de Zoon en we mogen aannemen dat Hij ook de Vader verheerlijkt. Die wederzijdse verheerlijking speelt zich ook constant af tussen de Vader en de Zoon. Elk van de Drie eert de ander. Liefde eert en looft inderdaad de ander.

De Geest is al beloftevol aanwezig bij de schepping. Het staat al in het tweede vers: 'Gods Geest zweefde over het water' (Genesis 2,2). De Geest daalt op Jezus neer na zijn doopsel in de Jordaan. En de Geest begeleidt Hem tijdens heel zijn openbaar leven (Lucas 4,1). Sinds Pasen en Pinksteren begeleidt de Geest de Kerk en de hele wereld. Altijd weer openbaart Hij ons wie de Vader is en wie de Zoon is, kortom, wie God is.

---

<sup>1</sup> Tweemaal Rijmenam, 20 mei 2016.

## **Het Woord in mijn leven**

Wie vooral heeft mij God geopenbaard? Welke zijn mijn meest geliefde wegen om God te leren kennen? Verheerlijk of eer ik voldoende de Vader, de Zoon en de heilige Geest? Eer ik mensen? Hoe doe ik dat?

### **Bidden met het Woord 1**

God, Vader, Zoon en Geest,  
U bent liefde.  
U bent volle harmonie,  
vol beweging en vreugde,  
vol vrede en eenheid.  
Overvol is Uw eenheid,  
zo vol, dat het niet anders kan  
dan dat U uitvloeit naar buiten,  
naar ons, naar mij, naar elke mens.  
Zozeer bent U overvloed,  
dat U overvloeit in ons,  
en door ons naar anderen.  
Bevloei het hart van alle mensen  
met Uw uitbundige, warme liefde.  
Steek Uw vuur in hen aan,  
het vuur dat nooit uitdooft. Amen.

### **Bidden met het Woord 2**

Eer aan de Vader  
eer aan de Zoon  
eer aan de heilige Geest  
zoals het was,  
zoals het is,  
zoals het altijd zal zijn. Amen.

### Bidden met het Woord 3

Heilige Geest,  
'omarming van de Vader en de Zoon',<sup>2</sup>  
nog voor de schepping  
was U beloftevol aanwezig  
als Geestesadem, de Adem van het leven.  
Doorheen heel de geschiedenis  
hebt U mensen, gemeenschappen  
en volken de weg gewezen, altijd verder.  
U hebt de Zoon gestuurd en gesteund,  
krachtig en zachtmoedig gemaakt,  
en trouw aan de wil van de Vader.  
Ontelbare mensen hebt U gestuwd,  
aan elkaar gegeven als onderlinge steun,  
met Uw liefdesvuur verbonden.  
Spreek ook nu in ons leven,  
in onze Kerk en haar gemeenschappen,  
in onze gezinnen en vriendschappen.  
Toon ons helder de toekomst,  
zoals de Vader en de Zoon die willen.  
Dank dat we op U kunnen vertrouwen:  
U zal ons de weg wijzen, altijd. Amen.

© Eric Haelvoet 2016

---

<sup>2</sup> Idee ontleend aan: Galle, Erik, Ik ben een pelgrim die de stilte als bestemming heeft, Halewijn, Anwerpen, 2015, p. 87 en 88.