



Bezinning 493: Verkondiging 3 ¹

Johannes 16,12-15 = Drie-eenheid C-jaar

Het Woord

Jezus zei: 'Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus spreekt deze woorden tijdens het Laatste Avondmaal. Hij heeft al veel gezegd sinds het begin van zijn openbaar leven. Ook die avond heeft Hij veel gesproken (vanaf Johannes 13,1). En toch heeft Hij nog veel te zeggen. Hij zegt het niet, want de elf leerlingen kunnen het niet verdragen. Ja, ze zullen nog veel leren, maar beetje bij beetje en goed begeleid door de heilige Geest. Het brengt ons in contact met onze eigen situatie. We hebben altijd nog veel te leren als het over geloof in God gaat en over de navolging van Jezus Christus. Maar we krijgen de tijd. En vooral ontvangen we de heilige Geest die ons de weg zal wijzen, altijd weer opnieuw.

De woorden 'Hij [de heilige Geest] zal u verkondigen' komen driemaal voor in drie verzen. Wat zal Hij verkondigen? 'Wat komen gaat' en tweemaal 'wat Hij van Jezus heeft'. Als het over de verkondiging gaat, mogen we er dus van uit gaan, dat het vooral de heilige Geest is die verkondigt. Dat vraagt van de mens dat hij naar Hem luistert, de gevoeligheid ontwikkelt voor zijn manier van spreken en doet wat Hij zegt. In onze tijd wordt een en ander best aangescherpt en in vele gevallen aangeleerd.

Deze tekst laat zien hoe een de Drie-eenheid is. De Geest zegt slechts wat Hij hoort van de Vader en de Zoon. Al wat van de Vader is, is van de Zoon. De Geest verkondigt wat Hij van de Zoon heeft. De Geest leidt ons naar de volle waarheid, wetend dat Jezus 'de waarheid' is (Johannes 14,6).

¹ Mariakerke, 19 mei 2016.

Het Woord in mijn leven

Ben ik me bewust hoeveel ik nog te leren heb inzake het geloof in Jezus Christus? Vertrouw ik erop dat de heilige Geest me de weg zal wijzen? Hoe sterk is mijn gevoeligheid voor het spreken van de heilige Geest ontwikkeld? Wat doe ik ervoor die gevoeligheid te leren of aan te scherpen?

Bidden met het Woord

Vader, Zoon, Geest,
Schepper, Herder, Adem,
Gever, Woord, Inzicht,
verkondiging in waarheid,
verkondiging van de waarheid,
wegwijzer naar de volle waarheid,
openbaar U altijd weer.
Toon ons Uw toekomst.
Wees onze Weg, onze Waarheid
en ons Leven, het goddelijke Leven.
Leer ons de ware eenheid,
afspiegeling van Uw eenheid,
o Vader, Zoon en heilige Geest,
drie-eenheid in eeuwigheid. Amen.

© Eric Haelvoet 2016