



Bezinning 492: Vanuit de eeuwigheid

Lucas 6,1-5 = weekdagen 22° week zaterdag

Het Woord

Toen Jezus op sabbat eens door de korenvelden liep, begonnen zijn leerlingen aren te plukken. Ze wreven die stuk tussen hun handen en aten ervan. Enkele Farizeeën zeiden echter: 'Waarom doet U iets dat op sabbat niet mag?' Jezus antwoorde: 'Hebt u dan niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, hoe hij het huis van God binnenging, de toonbroden nam, ervan at en ze uitdeelde aan zijn mannen, ook al mogen alleen de priesters van die broden eten?' En Hij voegde eraan toe: 'De Mensenzoon is Heer en Meester over de sabbat.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

We zijn nog maar in het begin van het Lucasevangelie, en er is al een reeks negatieve reacties tegen Jezus. Eerst over vergiffenis van zonden (Lucas 5,17-26), dan over de maaltijd (Lucas 5,27-39) en nu over de sabbat. Enkele Farizeeën controleren Jezus en zijn leerlingen blijkbaar. Het plukken van aren interpreteren ze als oogsten en het fijnmalen van de korrels als koken. Beide mogen niet op de sabbat.

Jezus antwoordt vrijmoedig. De priesters mochten eten van de offerbroden in de tempel. Maar ook David gebruikte die broden om zijn hongerige soldaten te voeden. Wat Jezus niet zegt, maar wel weet: de priesters en David met zijn soldaten leefden op dat moment in seksuele onthouding. Jezus en zijn leerlingen ook ...

Maar het gaat veel verder. Door zichzelf Heer en Meester van de sabbat te noemen, verheft Jezus zich tot God. Want God is de Heer en Meester van de sabbat. Hij heeft de sabbat ingesteld, onder andere door te rusten. De sabbat van God gaat vooraf aan de sabbat van de mens. De sabbat van de mens geeft hem een ervaring vooraf van de eeuwige rust en vrede, die er pas zal komen na het einde van de tijden. En Jezus ... noemt zichzelf Heer en Meester van de sabbat. Hij stelt dus de hemel present en laat zijn leerlingen genieten van wat graankorrels.

Waarom geeft Lucas ons geen vonkje van de reactie van de Farizeeën? En evenmin van de leerlingen? Begrepen ze wel wat Jezus zei? Doorzagen ze de draagwijdte van Jezus' woorden?

Het Woord in mijn leven

Hoe muggenzifterig hanteer ik de wetten om het gedrag van medemensen te controleren? Brengt mijn geloofsovertuiging mij tot vrijmoedig spreken? Hoe goed ken ik al de grootheid van Jezus, de Heer en Meester van de sabbat?

Bidden met het Woord

Jezus Christus,
Heer en Meester van de sabbat,
onze God en onze Broeder,
wanneer zullen we ooit begrijpen
wie U werkelijk bent?
Schenk ons Uw heilige Geest
om tot inzicht te komen.
Help ons vanuit Uw diepte denken,
zodat we niet vervallen
in controleren van anderen
en in storende muggenzifterij.
Maar juist liefhebben en ruimte geven,
in staat tot gunnen en vieren,
op de zon- en op de weekdagen,
met het brede perspectief
van Uw eeuwige rust en vrede. Amen.

© Eric Haelvoet 2016