



Bezinning 488: Ruimte voor de Geest ¹

Johannes 14,15-16.23b-26 = Pinksteren dagmis C-jaar

Het Woord

Jezus zei: 'Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid.

...

Wanneer iemand Mij liefheeft, zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie Mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie Ik gezonden ben. Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens Mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb'.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Deze boodschap van Jezus tijdens het Laatste Avondmaal ademt een en al verbondenheid uit. Er is een sterke verbondenheid tussen de Vader, de Zoon en de Geest. Er is een mooie verbondenheid tussen de Drie-eenheid en de mens. Het woord 'samen' drukt die verbondenheid kernachtig samen.

Op dit Pinksterfeest wordt de heilige Geest uitdrukkelijk vernoemd. Volgens deze tekst doet Hij vier dingen.

Hij brengt troost. Ja, vele mensen hunkeren naar troost in de vele narigheden die ze ondervinden. Wie in de Geest leeft, zal dus zelf ook troost brengen aan wie lijdt.

De Geest is de mens nabij, en wel op aarde en tot in de eeuwigheid. De mens staat dus nooit alleen. De Geest is warm en helpend nabij.

¹ Kortrijk, 10 mei 2016.

De Geest geeft onderricht. Al sinds het begin van de schepping tot op vandaag onderricht de Geest de mensen en leidt hen. Altijd opnieuw wijst Hij de wegen naar de toekomst volgens Gods wil. Dit vraagt uiteraard dat de mens luistert, hoort wat Hij zegt. Eenvoudig is dat niet. Maar het is wel te leren. Zeker, het vraagt veel omzichtigheid en we vergissen ons soms. Maar als we de Geest volgen, gebeuren er heel mooie en belangrijke dingen. We hebben goede voorbeelden in de heiligen en alle stichters.

Tenslotte brengt de Geest in herinnering wat Jezus gezegd heeft. Hij inspireerde de evangelisten en alle schrijvers van Bijbelteksten. En bovendien van talloze theologen, predikanten, priesters, diakens, godsdienstleraren, catechisten, auteurs, kunstenaars ...

Een typisch kenmerk van de Geest is dat Hij ruimte nodig heeft. Hij is nooit op te sluiten in om het even wat. Waar mensen de toekomst afsluiten, breekt de heilige Geest die weer open. Vaak verrassend, inventief en creatief.

Het Woord in mijn leven

Ben ik werkelijk iemand van verbondenheid, zowel met de Drie-eenheid als met mijn naasten? Breng ik troost aan mensen die lijden? Luister ik voldoende naar het onderricht van de heilige Geest? Op welke manier sluit ik de Geest op en op welke manier ga ik mee in de nieuwe toekomst die Hij aanreikt?

Bidden met het Woord

Heilige Geest,
Trooster en Leraar,
U bent bij ons, altijd,
hier en nu en overal.
Blijf ons Uw wegen tonen.
Blijf mensen troosten.
Blijf toekomst creëren.
Blijf ons verrassen
met nieuwe initiatieven,
bloemrijke ruikers
van Uw intense werking
waar mensen enthousiast van worden.
U loof en prijs ik
voor alles wat U creëerde,
nu tot stand brengt
en nog zult scheppen. Amen.

© Eric Haelvoet 2016