



## **Bezinning 487: Een radicaal arme**

**Lucas 5,12-16 = Kersttijd 11 januari of vrijdag na Openbaring**

### **Het Woord**

In een van de steden waar Hij kwam, stond er plotseling een man voor Hem die door huidvraat getekend was. Toen hij Jezus zag, liet hij zich languit op de grond vallen en smeekte Hem om hulp met de woorden: 'Heer, als U wilt, kunt U mij rein maken.' Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein!' En meteen verdween zijn huidvraat. Hij beval hem er met niemand over te spreken, maar zei: 'Ga u aan de priester laten zien en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.' Maar het nieuws over Hem verspreidde zich juist verder, en grote mensenmassa's verzamelden zich om naar Hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen. Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden.

### **Stilte bij het Woord**

### **Een woord bij het Woord**

Jezus heeft net zijn eerste leerlingen geroepen: Simon, Jakobus en Johannes (Lucas 5,10-11). En al direct zijn deze leerlingen getuigen van een uitzonderlijk straffe genezing. Jezus doet dergelijke tekenen om de leerlingen en de anderen te helpen om in te zien dat Hij de Profeet, de Gezondene en de Messias is.

Een man is vol melaatsheid. Het is een fysisch en psychisch vreselijke te dragen ziekte. Het heeft zware sociale consequenties: volkomen buiten de gemeenschap gesloten en al als dood beschouwd worden. En ook op het religieuze terrein valt men uit de boot: men is onrein met de volkomen uitsluiting als gevolg. Er is geen enkele deelname meer mogelijk aan het godsdienstige leven. Dergelijke onreinheid werd altijd in verband gebracht met zonde en kwaad. Bij Jezus komt dus een paria, een radicaal arme, ja, een dode.

Hij gaat voor Jezus op de grond liggen, teken van eerbied en totale overgave. Zijn gebed is kort maar krachtig. Hij verwoordt zijn geloof in Jezus' macht om hem te genezen. Zelfs enkele woorden van het Onzevader komen aan bod in zijn gebed: 'Als U wilt.' 'Uw wil geschiede': we kennen de woorden zo goed. En ja, Jezus wil hem genezen. Zijn liefde gaat zo ver, dat Hij hem vastgrijpt. De reine raakt de onreine aan om rein te maken zonder zelf onrein te worden. Juist voor die paria's,

juist voor de radicaal armen is Hij op weg gegaan. Juist voor de doden wil Hij er zijn en leven brengen, nieuw leven.

Jezus zendt de genezen man naar de priester en laat hem het voorgeschreven offer brengen. Daarmee respecteert Jezus de wet van Mozes, de regels van zijn godsdienst. Want Hij wil dat deze man gereïntegreerd wordt in zijn geloofsgemeenschap, in het volk van God.

Mensenmassa's komen met twee bedoelingen: onderricht worden door Jezus en genezen worden. Maar Jezus trekt zich terug in de woestijn om te bidden. Want de bron van zijn woorden, zijn blijde boodschap of evangelie en van zijn geneeskraft is God, zijn Vader. Met die bron wil Hij altijd verbonden blijven.

### **Het Woord in mijn leven**

In welke ellendige omstandigheid heb ik me neergeworpen voor Jezus Christus en Hem om redding gesmeekt? Wat was het resultaat? Heb ik ooit een paria of gemarginaliseerde gereïntegreerd in de (geloofs)gemeenschap? Verzorg ik voldoende mijn levend contact met de Bron van alle leven, van de blijde boodschap, van genezing ...?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
U bent zelf de radicaal arme  
die de radicaal armen helpt.  
Hun lot gaat U ter harte.  
Ze staan in het hart  
van Uw Messiaanse zending.  
U geneest en helpt hen  
op alle levensterreinen:  
fysisch, psychisch, sociaal  
en zeker ook religieus.  
Geef ons diezelfde zorg  
voor wie uitgesloten is,  
arm, ellendig, vergeten, eenzaam.  
Wees zelf onze levensbron,  
de kracht om Uw evangelie  
te verkondigen en te doen. Amen.

© Eric Haelvoet 2016