



Bezinning 485: Jezus' Woord is geneeskrachtig

Lucas 4,31-37 = wekdagen 22° week dinsdag

Het Woord

Hij ging naar Kafarnaum, een stad in Galilea, waar Hij de inwoners steeds op sabbat onderwees. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want Hij sprak met gezag. Er was in de synagoge iemand die bezeten was door een geest, een onreine demon, en deze schreeuwde luidkeels: 'Aah! Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben Je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie Je bent, de Heilige van God.' Maar Jezus sprak hem streng toe en zei: 'Zwijg en ga uit hem weg!' De demon smet de man op de grond en ging uit hem weg zonder hem te verwonden. Allen waren verbijsterd. Ze bespraken het voorval met elkaar en zeiden: 'Wat zijn dat voor dingen die Hij zegt? Hoe komt het dat Hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven zodat zij de mensen verlaten?' Het nieuws over Hem verspreidde zich overal in de streek.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Na zijn doop in de Jordaan ontvangt Jezus de heilige Geest. De Geest in Hem geeft Hem de krachtig om het kwade uit mensen te doen weggaan. Dan brengt Jezus veertig dagen door in de woestijn. Van de woestijn keert Hij terug naar Nazaret, maar het komt tot een botsing tussen Hem en zijn stadsgenoten. Daarom gaat Hij er weg en komt binnen het Lucasevangelie voor het eerst te Kafarnaum, de stad aan het meer van Galilea. 'Steeds' op sabbat geeft Hij onderricht. Dus blijft Hij er.

Jezus' Woord blijkt vol kracht en gezag te zijn. De Geest in Hem verdrijft het kwade. De diepe boodschap is helder: niet het kwade heeft het grootste woord, maar de Geest in Jezus.

De Grieken spreken over 'demonen', door Joden 'onreine geesten' genoemd. Hier vermengt Lucas die twee begrippen: 'Een geest, een onreine demon.' Opmerkelijk is dat de onreine geest eerst in het meervoud over 'ons' spreekt en daarna in het enkelvoud over 'ik'. De demon erkent zo dat hij moet onderscheiden worden van de mens. Hij vereenzelvigd zich wel met de persoon, maar uiteindelijk staat hij er ook los van. Als demon ontsnapt hij aan de vrijheid van de mens.

De mens zelf komt hier niet aan bod, op een vermelding na. De man wordt op de grond gegooid en blijft intact achter, bevrijd van de demon. Deze man heeft niet genoeg aan zijn vrije zelfstandigheid om het kwade in hem te overwinnen. Hij heeft nood aan bevrijding van buiten.

En dat is precies wat Jezus hem geeft. Ja, Jezus ziet de mens en niet vooreerst het kwade in hem. En Hij bouwt zo'n positieve relatie op met de mens, dat het kwade verdampst. In de genezing van de mens en in de strijd tegen het kwaad zijn positieve relaties van groot belang. We mogen ook geloven dat spirituele relaties krachtig en genezend zijn.

De mensen in de synagoge zijn verwonderd en zelfs verbijsterd. Het kunnen westerse mensen zijn van onze tijd, die ver verwijderd leven van het religieuze. Ze stellen verwonderd en verbijsterd vast dat geloof wel degelijk creatief, helpend en zelfs genezend is.

Het Woord in mijn leven

Hoe ga ik om met het woord: overvloedig maar krachteloos of sober maar krachtig? Geloof ik dat een relatie met Jezus Christus de mens geneest van het kwade? Met hoeveel mensen heb ik een spiritueel-vriendschappelijke relatie waarin de heilige Geest genezing brengt?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
Heilige van God,
U was en bent bewoond
door de Heilige Geest.
Daardoor is Uw Woord krachtig,
Uw spreken is vol creativiteit,
het is zelfs genezend
en doet het kwade verdampen.
Kom in ons wonen, steeds meer.
Wees met ons verbonden,
want uit onszelf zijn we te zwak
om het kwaad in ons te verjagen.
Geef dat we voor velen
een spirituele kracht betekenen
zodat ze zich kunnen bevrijden
van alle kwaad dat hen bindt. Amen.

© Eric Haelvoet 2016