



## Bezinning 481: Het moeilijkste werkwoord 3 <sup>1</sup>

Johannes 13,31-33a.34-35 = C-jaar 5<sup>o</sup> paaszondag <sup>2</sup>

### Het Woord

Toen Judas weg was, zei Jezus: 'Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door Hem de grootheid van God. Als Gods grootheid door Hem zichtbaar geworden is, zal God Hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. *Jullie zullen Me zoeken, maar wat Ik tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie: waar Ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.* Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Met heel weinig woorden spreekt Johannes over de menselijke zoektocht naar Jezus. Christenen zoeken Hem altijd opnieuw en altijd dieper en meer. Die zoektocht is goed. Maar Jezus zegt duidelijk dat we Hem niet zonder meer kunnen vinden. Het is onmogelijk in de levenstoestand te komen waarin Hij zich bevindt. We zitten zozeer opgesloten in de tijd, de materie, ons lichaam ... dat we maar heel weinig kunnen zien, voelen en ervaren van het eeuwig leven. Het is zo moeilijk de verrezen Zoon van God voor te stellen. We kunnen Hem niet aanraken, niet zien ... Het is goed onze menselijke beperkingen in alle nederigheid te zien en te aanvaarden. Anders vervallen we in een ongezonde kramp, die bovendien vruchteloos is.

Veel beter besteden we onze aandacht aan wat binnen onze mogelijkheden en limieten ligt: elkaar liefhebben en wel met Gods eigen liefde. Met de liefde die bestaat tussen de Vader en de Zoon. Met de liefde die Jezus ons voorleefde.

Liefhebben: het is het moeilijkste werkwoord. Het lijkt eenvoudig, maar in de praktijk ervaren we het anders. De meeste mensen engageren zich om iemand en velen graag te zien. Maar er zijn veel conflicten, relatiebreuken, uittredens ... Maar als het lukt, dan lijkt het zelfs heel simpel. In elk geval: waar mensen Gods liefde aan anderen geven, daar komt het echte leven tot stand.

### Het Woord in mijn leven

<sup>1</sup> Tweemaal Bonheiden, 21 april 2016.

<sup>2</sup> Van vers 33 wordt slechts het eerste zinnetje gelezen. De rest van het vers ( *cursief*) dus niet.

Op welke manieren zoek ik Jezus? Hoe omschrijf ik de golven in mijn leven van Jezus zoeken en niet zoeken? Waar vind ik Jezus het meeste? Hoe moeilijk heb ik het met de menselijke limieten om de verrezen Heer te vinden? Hoe moeilijk / eenvoudig vind ik liefhebben? Waarom?

### **Bidden met het Woord 1**

‘Zoek en ge zult vinden,’  
zijn Uw woorden, Heer.  
Ja, U laat zich vinden  
op talloze wijzen.  
Alle liefde verwijst naar U.  
In de evangelies  
vinden we U en Uw boodschap.  
En toch kunnen we niet helemaal  
bij U komen.  
In dit leven zien we U niet  
van aangezicht tot aangezicht.

‘Klop en er zal worden opengedaan’:  
ook dat zijn Uw woorden.  
U bent de deur tot God en zijn Rijk.  
U laat niemand in de kou staan.  
Neen, U verwarmt allen  
met Uw zelfgave in liefde  
en in gemeenschap onder mensen.  
Help ons dat inzien  
en in daden omzetten  
voor iedere mens die we ontmoeten. Amen.

## Bidden met het Woord 2

Heer Jezus,  
de Vader is de bron  
waaruit de stroom ontspruit,  
de stroom van goddelijke liefde.  
Die stroom bracht U op aarde.  
Sommigen stapten niet in de stroom.  
Integendeel, ze probeerden hem te stoppen.  
Maar Gods stroom is onweerstaanbaar.  
U hebt hem laten ervaren  
in Uw liefde tot het uiterste.  
In iedere mens borrelt de bron,  
die stuwning van goddelijke liefde.  
Overspoel ons hart,  
overspoel heel onze persoon  
met de liefde tussen de Vader en U.  
Stroom door ons heen  
naar alle mensen  
opdat ze de Vader en U ervaren.  
Overspoel aarde en heelal  
met Uw goddelijke liefde,  
tot er nog enkel liefde is,  
de goddelijke, heerlijke liefde. Amen.

© Eric Haelvoet 2016