



Bezinning 479: Benedictus

Lucas 1,67-79 = 24 december

Het Woord

Zijn vader Zacharias werd vervuld met de heilige Geest en sprak deze profetie: 'Geprezen zij de Heer, de God van Israël, Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt in het huis van David, zijn dienaar, zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten: bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert Hij zich zijn heilig verbond: de eed die Hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij, ontkomen aan onze vijanden, Hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken, en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Deze hymne heeft een klinkende en overbekende naam in onze traditie: het Benedictus. Het is het eerste woord van de hymne: gezegend. 'Gezegend zij de Heer, de God van Israël.' Midden in het Benedictus wordt het met andere woorden gezegd: 'Hem vereren.' En met de uitbreiding: 'Hem vereren in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aanschijn.'¹ Het Benedictus wordt elke dag talloze keren gebeden in abdijen en kloosters, door diakens en priesters en allen die het getijdenboek van de Kerk bidden. Het toont aan welk belang de Kerk aan het Benedictus hecht. Het drukt zonder meer de kern van ons geloof uit.

Het godsbeeld in deze hymne is heel warm, menselijk nabij en vol liefde. God ziet naar ons om, Hij verlost en redt ons, Hij ontfermt zich innig over ons en redt ons van onze vijanden en wie ons haten. Hij bant alle vrees en vergeeft de zonden. Hij schenkt licht, verrijzenis en vrede. Hij overweldigt ons, zo'n liefdevolle, positieve God. Als we de diepte en breedte van Gods liefdevolle goedheid beseffen, kunnen we niet anders dan Hem vereren. We mogen altijd voor zijn aanschijn leven.

¹ Volgens de Naardense Bijbel.

De hymne kent twee grote delen. In het eerste deel wordt God gezegend en vereerd en gezegd waarom we Hem zegenen. In het tweede gedeelte wordt de rol van Johannes de Doper aangegeven. Hij zal een profeet zijn en een voorloper. Hij zal de wegen voor Hem bereiden. Want de Heer zelf zal komen in de Messias, geboren uit het huis van David. Deze Messias zal als de zonopgang zijn, zo vol belofte, licht, leven en vrede.

Het Woord in mijn leven

Waar zegen ik God voor? Wanneer en waar weet ik me aanwezig 'voor het aanschijn van God'? Op welke manier ben ik een wegbereider voor Jezus Christus?

Bidden met het Woord

Heer God,
U bent gezegend
omdat U ons liefhebt,
niet karig, niet afgemeten,
maar gul, overvloedig,
overweldigend en innig.
U geeft ons zoveel,
meer dan we kunnen noemen.
Ja, U bent gezegend,
want U doet de zon over ons opgaan:
Jezus Christus, Uw Messias, onze Heer.
Ieder van ons roept U
om de weg voor Hem te banen,
elk op zijn plaats,
elk in zijn rol.
Blijf ons zegenen, Heer God,
altijd en in alle eeuwen. Amen.

© Eric Haelvoet 2016