



Bezinning 477: Aan Uw voeten zitten 2

Lucas 10,38-42 = 16° zondag C-jaar, wekdagen week 27 dinsdag ¹

Het Woord

Toen ze verder trokken ging Jezus een dorp in, waar Hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: 'Heer, kan het U niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.' De Heer zei tegen haar: 'Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar een ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Hoe schildert Lucas de Martafiguur? Haar naam betekent 'meesteres'. Zij ontvangt Jezus in 'haar' huis, terwijl haar zus Maria daar niet bij genoemd wordt. Ze is druk bezig met veel dienstwerk. Ze gaat bij de Heer staan en legt haar kritiek op haar zus aan Hem voor. Ze zegt aan Jezus wat Hij aan Maria 'moet' zeggen. Kortom: het activisme komt hier mooi uit de verf.

Met haar dienstbaarheid vertegenwoordigt ze de conventionele vrouw van die tijd, die opgesloten zit in het dienstwerk. Niet dat dienstwerk niet belangrijk zou zijn. Integendeel, de dienstbaarheid neemt een centrale plaats in ons geloof in. Maar inderdaad, ze zit erin opgesloten.

Hoe schildert Lucas Maria? Ze vertegenwoordigt de onconventionele vrouw. Het hoort niet dat een vrouw aan de voeten van een rabbi zit. Ze moet dienstwerk verrichten. Ze luistert naar Jezus' woorden. Luisteren is in de Schrift het eerste gebod: sjema Israël: luister Israël. Door naar God te luisteren komt de hele geloofsdynamiek op gang. En verder? Maria zegt geen woord. Lucas stelt dus Maria zo passief mogelijk voor.

Jezus legt de vinger op de wonde bij Marta, die Hij met een bijzondere liefde aanspreekt. De dubbele voornaam drukt immers een bijzondere liefde uit. Jezus wijst op haar bezorgdheid. Een bezorgdheid die het geloofsvertrouwen in God in de weg staat. Het tegenwicht wordt gevormd door het luisteren naar het Woord van God om zo te delen in Jezus' vertrouwen in zijn Vader. Zittend aan Jezus' voeten

¹ Deze tekst wordt ook gebruikt op 10 februari, H. Scholastica, op 18 februari, H. Bernadette Soubirous, op 16 juni: H. Lutgardis, en op feesten van maagden en heiligen.

ontvangen we immers het geloof, het vertrouwen. Zo leren we wat God aan het doen is en wat Hij wil doen. En dan pas kunnen we onze inzet inschakelen in Gods werk.

Het Woord in mijn leven

Hoe vaak staat mijn bezorgdheid het werken van God in de weg? Hoe sterk is het activisme in mijn leven aanwezig? Zit ik voldoende aan de voeten van de Heer om naar Hem te luisteren? Schakel ik mijn inzet in in wat God voor mensen wil doen?

Bidden met het Woord 1

Heer,
open mijn oren.
Leer mij luisteren.
Maak dat ik luister,
gewoon zittend aan Uw voeten
opdat vertrouwen kan en mag groeien,
in U
en via U in anderen en mezelf.
Bemin mij.
Zie mij graag.
Laat mij U beminnen
met heel mijn verstand,
mijn hart,
mijn ziel
opdat nieuw leven mogelijk wordt. Amen.

Bidden met het Woord 2

Heer, verrezen Heer,
altijd bent U bezig.
Altijd bemint U.
Altijd wilt U
met ons pover handelen
Uw Rijk opbouwen
ten voordele van de armsten.
U verwacht ons aan Uw voeten
om naar U te luisteren,
op U te vertrouwen
en ons te laten vullen met Uw liefde,
hoop, geloof en overgave.
Breng ons tot volle overgave,
tot het hardnekkig vertrouwen
van Don Bosco en alle heiligen.
Geef dat we niet in de weg staan
van wat U voor (jonge) mensen wilt doen,
maar juist Uw liefde voelbaar maken,
vooral aan de meest gekwetsten.
Dank voor Uw vertrouwen in ons,
wij die zo vaak angstig twijfelen. Amen.

© Eric Haelvoet 2016