



Bezinning 472: Waakzame verantwoordelijkheid

Matteus 24,26-31 ¹

Het Woord

[Jezus zei:] ‘Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, Hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, Hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet. Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen. Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal Hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuïngeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

De leerlingen stelden twee vragen, die sterk leefden in de kerkgemeenschap van Matteus: ‘Wanneer komt het eind van de tijd? Aan welk teken zullen we dat merken?’ Hier lezen we de derde golf van Jezus’ antwoorden. De stijl is bijzonder sterk apocalyptisch en vraagt veel interpretatie.

De Mensenzoon is niet in de woestijn te vinden. Dichtbij de Dode Zee waren er twee groepen: de Essen en de Essenen vormden een sekte en er broeide een opstand met geweld. De Mensenzoon komt dus niet uit een sekte en zal geen geweld gebruiken. Ook wordt de Mensenzoon niet verborgen gehouden in de ‘binnenkamer’, de enige ruimte in de toenmalige huizen die kon afgesloten worden. Juist integendeel: de Mensenzoon werkt en komt even openlijk als we de gieren zich zien verzamelen bij een kadaver.

De zon verduistert, de maan geeft geen licht meer, de sterren vallen en de hemelmachten worden door elkaar geschud: de orde van de schepping wordt chaos en daarna komt een nieuwe schepping. God zal dus uiteindelijk de nieuwe realiteit tot stand brengen die echt helemaal anders zal zijn dan de ons bekende werkelijkheid.

¹ Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdays.

Als de Mensenzoon komt, zullen de mensen zich op de borst slaan. Ze zullen hun fouten inzien en er berouw over tonen.

De Mensenzoon zal zijn engelen uitzenden om de uitverkorenen van deze hele aarde te verzamelen. Met welk doel? Om te oordelen of ze hun verantwoordelijkheid opnamen en of ze waakzaam gebleven zijn.

De belangrijkste boodschap komt op het einde. Jezus spreekt de uitverkorenen moed in. Er zullen veel negatieve dingen gebeuren, maar wie waakzaam blijft en zijn verantwoordelijkheid opneemt, zal mogen binnengaan in zijn hemelse eeuwigheid, de nieuwe werkelijkheid waarvoor onze Schepper staat.

Het Woord in mijn leven

Heb ik de neiging mijn toevlucht te zoeken in een afgesloten groep? Kies ik radicaal voor geweldloosheid? Neem ik mijn christelijke verantwoordelijkheid op? Blijf ik waakzaam?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U hoort niet thuis in sekten
of groepen van geweld.
U toont zich openlijk,
zichtbaar voor de hele wereld.
U roept ons op tot waakzaamheid
en verantwoordelijkheidszin.
Want er is nog veel werk
aan het Rijk van God op aarde.
Maar eenmaal zal onze Schepper
een nieuwe werkelijkheid creëren,
anders dan onze wereld
met zijn rampen en onheil.
Dank voor dit hoopvol perspectief.
Verzamel ons dan, Heer,
en leid ons binnen in Uw eeuwigheid. Amen.

© Eric Haelvoet 2016