



Bezinning 470: De Verrezenen verkondigen

Matteus 28,8-15 = 1° paasweek maandag

Het Woord

Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op Hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen Hem eer. Daarop zei Jezus: 'Weest niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze Mij zien.' Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hogepriesters alles wat er gebeurd was. Die vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te geven en hun op te dragen: 'Zeg maar: "Zijn leerlingen zijn 's nachts gekomen en hebben Hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen." En mocht dit de prefect ter ore komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven.' Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Maria Magdalena en een andere Maria hebben aan het graf van een engel het goede nieuws vernomen en kregen een zending. Het goede nieuws is dat Jezus is opgestaan. Ze worden gezonden om haastig aan de leerlingen dit nieuws te melden en mee te delen dat ze naar Galilea moeten gaan om Jezus te zien. Ja, want in Galilea werden ze door Jezus geroepen. Daar is hun avontuur met Hem begonnen. Daar zal het verdergaan, geheel vernieuwd en omgevormd want Jezus is nu verrezen uit de dood.

De vrouwen tonen ons een diepstructuur van ons geloof. Ze horen spreken over de verrezen Jezus. Ze geloven dat en gaan op weg. Jezus komt bij hen en zij gaan dichterbij Jezus toe. Ze ontmoeten Jezus en eren Hem. Jezus geeft hun een zending, die ze uitvoeren.

Sprak de engel nog over Jezus' leerlingen (Matteus 28,7), Jezus spreekt over hen als over 'Mijn broeders.' Samen zullen ze naar Galilea gaan, als broeders van de Heer, met elkaar verbonden, als gemeenschap van Jezus' nieuwe familie. Een week lang vol verwachting, samen, hoopvol, hunkerend op weg gaan naar de Heer. Naar de plaats waar ze door Hem geroepen werden. Nu zal hun roeping vernieuwd worden en wel als gemeenschap. Zo zullen opnieuw samengeweven worden tot een sterk netwerk. Dat zal nodig zijn om de grote zending uit te voeren: alle volkeren tot Jezus' leerlingen maken en hen dopen (Matteus 28,19).

De vrouwen en de leerlingen gaan uit vrije wil in op de uitnodiging te geloven in Jezus' verrijzenis. Maar blijkbaar kan men met diezelfde vrijheid Jezus' verrijzenis afwijzen. Dat doen de leden van het Sanhedrin. Het is een overlegd raadsbesluit: Jezus is volgens hen niet verrezen. En toch zit er verrijzenis in hun uitspraak: 'Zijn leerlingen hebben Hem weggehaald.' 'Hem' en niet zijn lichaam. Maar wat geleid heeft tot Jezus' kruisdood, is ook de oorzaak van hun ongelof: ze beslisten al lang niet in Hem te geloven. En nogmaals grijpen ze naar het geld. Ze deden het om Judas aan hun kant te krijgen en nu opnieuw om de soldaten een leugen te laten rondstrooien.

Het Woord in mijn leven

Welk moment van de geloofsstructuur is bij mij het sterkste en welk het zwakste: horen spreken over Jezus, dat vrij geloven, op weg gaan, Jezus naderbij zien komen, zelf naar Jezus gaan, Hem eren (gebed), van Hem mijn zending ontvangen, die zending uitvoeren? Verkondig ik Jezus' verrijzenis zonder vrees?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent verrezen uit de dood,
opgewekt uit het graf.
Dat is een bron van grote vreugde.
U komt altijd weer naar ons toe.
Wij mogen dichterbij U komen
om U te eren en te ontmoeten.
Vanuit de ontmoeting met U
zendt U ons naar anderen toe
om Uw verrijzenis te verkondigen
in onze gemeenschapsvorming,
in onze vreugde zonder vrees,
in onze verkondigend getuigenis.
Blijf altijd opnieuw bij ons komen
zodat we U ontmoeten, verrezen Heer.
Alleen U kan onze vrees wegsmelten
en ons vervullen met diepe vreugde. Amen.

© Eric Haelvoet 2016