



Bezinning 469: Tegengif tegen wanhoop

Matteus 24,15-25 ¹

Het Woord

[Jezus zei:] ‘Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; wie op het dak van zijn huis is, moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen, en wie op het land is, moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat. Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de Messias,” of: “Daar is Hij,” geloof dat dan niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Let op, Ik heb jullie dit van tevoren gezegd.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

‘Wanneer komt het einde van het tijd? Aan welk teken zullen we dat herkennen?’ De leerlingen hebben deze twee vragen aan Jezus gesteld (Matteus 24,3). We horen hier de tweede golf van Jezus’ antwoord. Hij – of wellicht beter Matteus – verwijst naar de ‘gruwel van de verwoesting’. Natuurlijk denken we aan de verwoesting van de tempel in het jaar 70. Maar deze uitdrukking legt ook een link naar de profeet Daniël in het Eerste Testament. Koning Antiochus had een beeld van Zeus (of Jupiter) in de tempel van Jeruzalem laten oprichten. Dat is moedwillig op de joodse ziel trappen. En in 40 wilde keizer Caligula een beeld van zichzelf met goddelijke attributen in dezelfde tempel plaatsen. Maar hij stierf voortijdig, zodat dit niet doorging.

Tijdens de vooroorlog (eind jaren 40 tot 66) en de oorlog zelf (66-70) vluchtten velen de bergen in, net zoals de tekst hier zegt. De bedreiging was zo acuut, dat er geen tijd was om nog even naar huis te gaan. De aanmaning om te vluchten wordt aangevuld met de uitnodiging om te bidden dat de vlucht niet nog erger wordt omdat het winter is, of dat men zich op sabbat aan de voorgeschreven afstand van ongeveer een kilometer moest houden.

¹ Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdagen.

In alle tijden gebeuren zeer ernstige zaken. Is de wereld ooit zonder oorlog geweest? Nog voortdurend trappen sommige groepen moedwillig op de geloofsziel van andere groepen. Het evangelie is realistisch genoeg om te erkennen dat dit zal blijven gebeuren. Jammer genoeg.

Deze tekst wil uiteraard vooral 'evangelie' zijn, goed nieuws, bemoediging. Die vinden we bij God. Want God zal in de meest nijpende periodes 'de dagen inkorten', zodat het leed niet groter wordt dan een mens kan verdragen. God zal dus het kwaad niet laten overwinnen. Hij zal integendeel zijn uitverkorenen in bescherming nemen. Boven alles wil deze tekst de gelovigen op de toekomst richten. Het is niet goed zich vast te graven in het negatieve verleden. Christenen worden geroepen om toekomst op te bouwen, de toekomst die God heeft beloofd.

Pseudo-messiassen en -profeten kunnen we herkennen. Ze doen misschien wel indrukwekkende wonderbaarlijke dingen. Maar ze leiden weg van het geloof in Jezus Christus.

Het Woord in mijn leven

In welke ernstige gebeurtenissen uit het verleden zit ik nog (teveel) vast? Wat kan me helpen om naar de toekomst te kijken? Waar merk ik dat God de kracht van het kwaad inperkt?

Bidden met het Woord

Heer God,
U bent sterker dan alle kwaad.
We mogen ons dus niet laten verlammen
door kwaadaardige gebeurtenissen.
Niet het verleden is bepalend,
maar Uw volgehouden oproep
de toekomst op te bouwen
naar Uw verlangen en wil.
Het geloof in Uw Zoon Jezus Christus
is ons houvast, de vaste grond.
Geen enkele wonderdoener
mag ons daarvan afleiden.
Sterk ons dan, Heer God,
dat we standhouden
in alle omstandigheden.
Want U bent onze God,
de rots waarop we bouwen. Amen.

© Eric Haelvoet 2016