



Bezinning 468: Volharden ondanks groot geweld

Matteus 24,4-13(14) = 30 juni HH. Martelaren van de Romeinse Kerk ¹

Het Woord

Jezus antwoordde hun: 'Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die Mijn Naam gebruiken en zeggen: "Ik ben de Messias," en ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van Mijn Naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. *Pas als het goede nieuws over het Koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.*'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

De leerlingen stelden twee vragen die sterk leefden in de kerkgemeenschap van Matteus: 'Wanneer komt het eind van de tijd?' En: 'Aan welk teken zullen we weten dat het einde er is?' In het antwoord spelen twee niveaus tegelijkertijd door elkaar. Enerzijds was er een ernstige oorlogsdreiging van eind de jaren 40 tot 66. Dus voorafgaand aan de oorlog tussen de joden en Rome van 66 tot 70. Maar Matteus integreert ook de feiten van 70 (verwoesting van de tempel) en later en voorziet dat de problemen niet zullen afnemen. Die problemen bestaan uit oorlogsdreigingen, oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, vervolgingen, moorden, verraad en haat. Maar ook uit mensen die zich valselijk als Christus presenteren of als profeten. Zo doen ze velen verdwalen.

Jezus roept op tot een tegenbeweging: je niet laten misleiden, verdwalen of verontrusten, je liefde niet laten verflauwen. En vooral: standhouden tot het einde. Ondertussen trouw blijven aan de opdracht het evangelie te verkondigen aan alle volkeren.

¹ Vers 14 (*cursief*) wordt niet gebruikt op deze dag, maar hoort inhoudelijk bij het geheel.

In al dat negatieve van deze apocalyptisch geformuleerde zware problemen staan een paar zeer bemoedigende woorden. Zelfs oorlogen zullen nooit het einde van de wereld betekenen. En wie standhoudt tot het einde, zal gered worden. Maar nog belangrijker: het evangelie over Gods Rijk zal verkondigd worden aan alle volken. Niets of niemand zal dat tegenhouden.

Matteus houdt dus twee grote lijnen samen. Enerzijds wil hij dat de christenen de realiteit zien, ook al het negatieve. Maar hij wil vooral dat ze de moed niet verliezen, maar volharden en hoopvol blijven werken voor het Rijk van God op heel de aarde.

Het Woord in mijn leven

Welke negatieve gebeurtenissen in de wereld dreigen mijn geloof te verzwakken? Waar haal ik de kracht om toch vasthoudend verder te gaan? Welk tegenwicht breng ik aan tegen het negatieve in de realiteit?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
U bent de Christus.
Niemand anders
kan in Uw plaats treden.
We staan in dienst van U
en het Rijk van God
op heel de aarde.
Hoe lang nog wachten
op een wereld van vrede?
Zoveel oorlog en geweld,
terreur en vervolging
bedreigen ons geloof.
Sterk onze hoop
zodat we verdergaan
en volharden tot het einde.
We houden U aan Uw belofte:
Uw Rijk van liefde en vrede
zal wereldwijd
worden verspreid. Amen.

© Eric Haelvoet 2016