



Bezinning 467: Het einde van de tijd

Matteus 24,1-3 ¹

Het Woord

[Jezus zei:] 'Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot Hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. Hij zei tegen hen: 'Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie: geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!' Op de Olijfberg ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren, vroegen ze: 'Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we Uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus verlaat de tempel en wel definitief. Hij zal er niet meer terugkeren. Twee dagen later zal Hij namelijk sterven (Matteus 26,2). Daarmee stelt Hij een profetische tekenhandeling. Hij kondigde immers aan dat de schriftgeleerden en Farizeeën Hem niet meer zouden zien, tot Hij op het einde van de tijd zou terugkeren voor het eindoordeel.² Door de tempel verlaten toont Hij dat God zelf zijn goddelijke nabijheid terugtrekt en de stad aan zichzelf overlaat. Voortaan zal de tempel, verwoest in het jaar 70, van geen betekenis meer zijn. God zal ontmoet worden in het nieuwe volk van God, zijn volgelingen, die we christenen zijn gaan noemen.

Maar de leerlingen begrijpen dat alles niet. Ze zijn gefascineerd door de schoonheid van de tempel met zijn fraaie, imposante stenen. Maar Jezus doorprijkt hun luchtbel: dat mooie gebouw zal verwoest worden, tot op de bodem.

Jezus gaat naar de Olijfberg. Het is de plaats waar God volgens het Eerste Testament zal terugkeren op het einde van de tijd (Zacharia 14,4). Jezus gaat zitten, zoals een rabbi zit om te onderwijzen. Daar zal Hij zijn vijfde en laatste rede geven, twee hoofdstukken lang. De leerlingen leiden die rede in met twee vragen. Het zijn prangende vragen van de eerste christenen: 'Wanneer komt het einde van de tijd?' 'Aan welke tekenen zullen we weten dat het zover is?'

¹ Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdagen.

² Zie gebedsbezinning 466.

Het Woord in mijn leven

Laat ik de essentie van ons geloof soms verstikken door fascinatie voor bijkomstigheden? Wat is een goed tegenwicht? Waar vind ik Gods liefdevolle nabijheid vooral?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
U bent gefocust
op Uw roeping en zending,
op het Rijk van God.
Vanuit deze essentie
relativeert U de rest.
Geef ons dezelfde
verbondenheid met de Vader.
Sterk en steun ons
om onze roeping en zending
te blijven realiseren,
dag na dag, jaar na jaar,
ons hele leven lang.
Vervul ons met Uw serene vrede
zodat we niet overspoeld worden
door de golven van de tijd. Amen.

© Eric Haelvoet 2016