



## **Bezinning 464: Binnen- en buitenkant**

**Matteus 23,23-26 = wekdagen 21° week dinsdag**

### **Het Woord**

[Jezus zei:] 'Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie geven tienden van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt: recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten. Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken. Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, de buitenkant van bekens en schalen spoelen jullie af, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid. Blinde Farizeeër, spoel eerst de binnenkant van de beker om, dan wordt de buitenkant vanzelf ook schoon.'

### **Stilte bij het Woord**

### **Een woord bij het Woord**

We horen de vierde en vijfde van zeven wee-uitspraken. Wellicht moeten ze eerder verstaan worden als waarschuwingen van Matteus aan zijn geloofsgenoten dan van Jezus aan de schriftgeleerden en Farizeeën. Uiteraard is Matteus' oproep in volkomen eenklank met de boodschap van Jezus.

Jezus hecht namelijk bijzonder veel belang aan de binnenkant. Hij weet dat er in de mens heel wat kwaad huist. Matteus noemde het allemaal al helder en klaar: '... boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster' (Matteus 15,19). Gelovigen moeten daarom altijd verder werk maken van de innerlijke mens. Want de echte transformatie komt van binnenuit. Het is een werk van vele jaren om onze binnenkant zuiver te maken. Het vraagt een heel leven.

Het betalen van tienden van munt, dille en komijn wijst op scrupulositeit. Het gaat over details tegenover de grote tempelbelasting, die inderdaad tien procent bedroeg. Het verwijt gaat dus over scrupulositeit over de buitenkant, tot in details toe, terwijl men de echt belangrijke zaken verwaarloost. Echt belangrijk zijn voor Jezus: recht, barmhartigheid en trouw. Het zijn ethische categorieën. De redenering is duidelijk: als de binnenkant goed zit, dan zal het vanzelf ook goed gaan op het niveau van het handelen.

## Het Woord in mijn leven

Over welke strategieën beschik ik om mijn binnenkant steeds meer uit te zuiveren van het kwaad? Welke rol speelt mijn geloofsbeleving daarin? Hoe staat het met mijn rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,  
Uw binnenkant is zuiver,  
niet aangetast door het kwaad.  
Een en al rechtvaardigheid bent U,  
barmhartigheid en trouw.  
U nodigt ons uit werk te maken  
van een zuivere binnenkant.  
Meer nog: U bent bereid  
dat werk in ons te verrichten.  
Ja, spoel het kwaad uit ons weg,  
zodat we een zuiver hart krijgen.  
Alleen dan zullen we  
echt rechtvaardig, trouw  
en barmhartig zijn. Amen.

© Eric Haelvoet 2016