



Bezinning 462: Zoon van ...

Matteus 22,41-46 ¹

Het Woord

Nu de Farizeeën om Hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag: 'Wat denkt u over de messias? Van wie is hij een zoon?' 'Van David,' antwoordden ze. Jezus vroeg 'Hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de Geest, Heer noemen? Want hij zegt: "De Heer sprak tot mijn Heer: ""Neem plaats aan Mijn rechterhand, tot Ik Je vijanden onder Je voeten heb gelegd.""' Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?' En niemand was in staat Hem een antwoord te geven, noch durfde iemand Hem vanaf die dag nog een vraag te stellen.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Dit is een van de moeilijker teksten uit de evangeliën. Hij rondt een reeks controversen af tussen Jezus en de Joodse overheden. Er is wel een verschil. Tot hier namen zij het initiatief om Hem te testen. Nu draait Jezus de rollen om. Hij stelt een vraag aan hen. Daarmee wil Hij hen laten nadenken.

De Farizeeën wisten dat het volk Jezus voor de Messias hield. Maar zij niet. Jezus nodigt hen uit daarover na te denken. En vooral na te denken over de inhoud van het woord messias. Voor de Farizeeën is de messias een politieke figuur. Daarom zeggen ze dat hij de zoon is van David, de grote koning uit het verre verleden. Maar Jezus' messiasschap is anders en gaat veel verder. Voor Hem is de Messias de Zoon van God.

Daarvoor steunt Hij op de Schrift en nog wel een tekst, die de Farizeeën aan David toeschreven: Psalm 110 vers 1. David noemt de messias daar Heer, een van de namen voor God. Het is dus God die de messias verheft tot zijn Zoon. Daardoor zitten de Farizeeën klem met hun redenering. Want als ze meegaan in Jezus' conclusie, dan moeten ze in Hem geloven. En juist dat willen ze halsstarrig niet. De kloof is al veel te groot geworden.

¹ Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdagen.

Het Woord in mijn leven

Wie is Jezus volgens mij? Voor mij? Geloof ik in Hem? Wat betekent dat? Mag Hij me ook uitdagen en oproepen tot bekering?

Bidden met het Woord

Jezus Christus,
we geloven dat U de Messias bent,
lang op voorhand aangekondigd
door de heilige Schriften.
Zelfs meer: Zoon van God.
Maar het is ons niet duidelijk
wat dit echt betekent.
Breng ons altijd tot meer klaarheid
om te zien wie U bent,
wie U wil zijn voor ons
en de hele wereld.
Geef de kracht en de genade
ons aan U over te geven,
ook als U ons bevraagt,
uitdaagt en corrigeert. Amen.

© Eric Haelvoet 2016